

Thơ Điếu

Hoài Niệm Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG Bút Hiệu Đức Nguyên

Thực Hiện Ất Dậu
2005

Kính Tặng _____

TM. Gia Đình Tang Quyển

DI ẢNH

Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG
Bút Hiệu ĐỨC NGUYỄN
Hưởng Thọ 66 Tuổi

ĐỨC

ĐÀY

ĐỨC

HÓA

THI

ÂN

ĐỨC



NGUYỄN

TÁNH

NGUYỄN

LAI

PHỤC

BỒN

NGUYỄN

*Mến tiếc Hiền Tài hoa bút rụng...
Thương sâu Văn Uyển hạt châu rơi!...*

LỜI ĐÁP TỪ CỦA TANG QUYẾN Trước Phần Mộ

Kính Hội Thánh Hội Đồng Chương Quán Cao Đài
Tòa Thánh Tây Ninh,

Kính Quý Chức Sắc Thiên Phong,

Kính Ban Cai Quản Họ Đạo Chợ Lớn,

Quý Ban Cai Quản xa gần...

Kính chư Chức Việc cùng toàn Đạo nam nữ hiện có
mặt trong buổi lễ an táng Cha tôi là Hiền Tài Nguyễn
Văn Hồng bút hiệu Đức nguyên,

Kính Quý Cơ Quan trong bộ phận tang tế sự.

Kính thưa Quý vị!

Tôi được Mẹ tôi cho phép có đôi lời thành kính tri ân
Hội Thánh và Quý Đồng Đạo hết lòng lo đám tang Cha tôi từ
Họ Đạo Chợ Lớn di quan an táng nơi Cự Lạc Thái Bình Tòa
Thánh Tây Ninh.

Trong những ngày qua và ngày an táng hôm nay, quý
Ngài và chư Đồng Đạo cùng các Ban Bộ hết sức nhiệt tình
chung lo tang lễ Đạo thật hết sức chu toàn và long trọng .

Vậy gia đình chúng tôi không biết nói gì hơn, chỉ kính
dâng lên hai lạy, trước là kính lễ Hội Thánh, sau tỏ lòng biết
ơn của quý Đồng Đạo trong muôn một.

Trong những ngày tang lễ vừa qua, không sao tránh
khỏi sự sơ sót, xin quý vị niệm tình thứ cho.

Trước khi dứt lời, gia đình chúng tôi xin cầu nguyện
các Đấng Thiêng Liêng ban ơn lành cho Quý Ngài và Quý Vị
được có nhiều sức khỏe hầu lo phụng sự Đạo nghiệp.

*Nay Kính
Gia Đình Tang Quyến*

CẢM TẠ
Của Gia Đình Tang Quyền
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
Bút Hiệu Đức Nguyên

- Gia đình tang quyền chúng tôi xin thành kính tri ân:
- Ban Đại Diện Hội Đồng Chương Quán Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh và Họ Đạo Sài Gòn.
 - Chức Sắc Hiệp Thiên Đài, Phước Thiện, Hiền Tài Ban Thế Đạo.
 - Ban Cai Quản cùng các Ban Nhạc, Lễ, Đồng Nhi, Đội mai táng Họ Đạo Chợ Lớn.
 - Ban Cai Quản Họ Đạo các Thánh Thất. Quận I, Quận 3, Quận 4, Thị Trấn Nhà Bè, Ấp1 Phú Xuân Nhà Bè, Ấp 5 Nhà Bè, Thánh Thất Bình Thạnh, Bình Chánh, Hóc Môn, Phú Nhuận, Vĩnh Lộc B, Thủ Thiêm, Thạnh Mỹ Lợi Phước Kiến, Bình Trưng Tây, Linh Đông, Thánh Thất Long Vân, Thủ Đức, Hương Đạo Bình Thới.
 - Cơ Quan phổ thông giáo lý, Thánh Thất Nam Thành cùng các Thánh Tịnh TP. HCM.
 - Ủy Ban Nhân Dân, Hội Người Cao Tuổi Phường 2, Quận 11.
 - Câu Lạc Bộ Dưỡng Sinh Phường 2, Quận 11.
 - Điện Lực Hóc Môn : Chi Bộ Phòng kinh Doanh, Phòng hành chánh, Đội quản lý lưới điện, Điện kế, Đội vận hành và Tổ cắt điện.
 - Điện lực Bình Phú, Đội quản lý điện lực Bình Phú.
 - Công đoàn Công Ty Điện Lực TP. HCM.
 - Thân hữu Nam, Bắc CALIFORNIA, Úc, Pháp.
 - Tình nghĩa Thông gia.
 - Cơ sở Tân Trung, Trần Chí Quận 11.
 - Thân bằng quyến thuộc nội, ngoại gần xa.
 - Bà con láng giềng Quận 11.
 - Câu Lạc Bộ Thơ Ca Tỉnh Tây Ninh.

Đã tạo điều kiện, tận tình giúp đỡ tang quyến chúng tôi mọi mặt trong suốt thời gian đám tang.... Phân ưu cúng tế, cầu nguyện, cầu siêu, cùng tiễn đưa linh cữu Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu Đức Nguyên là chồng, cha, anh, chú, cậu, dượng của chúng tôi đến nơi an nghỉ cuối cùng tại Cự Lạc Thái Bình Tây Ninh.

Chúng tôi vô cùng xúc động nhìn đoàn người áo trắng nghiêm trang đứng hai bên lề đường, thậm chí dưới lòng đường 3 tháng 2 hướng về anh linh Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu, Địa Tạng vương Bồ Tát, ban ân lành cho người quá cố được nhẹ nhàng siêu thoát nơi cõi Thiêng liêng hằng sống .

Chúng tôi không quên cảm ơn Ban An ninh Phường 2 Cảnh Sát giao thông nhiệt tình giúp đỡ giữ gìn an ninh trật tự trong suốt thời gian đám tang.

Trong lúc tang gia bối rối, chúng tôi không sao tránh khỏi những điều sơ sót, kính mong quý Ngài, quý Vị lượng tình tha thứ.

Tang gia hiếu quyến
ĐỒNG CẢM TẠ

BUỔI LỄ AN TÁNG THỂ HÀI
Của Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng lúc 11 giờ 15 phút
Ngày 3-6 Âm Dậu (DL 8-7-2005) tại Cụm Lạc Thái Bình

Kính bạch Hội Thánh, Hội Đồng Chứng Quan Cao
Đài Tòa Thánh Tây Ninh,

Kính thưa Quý Chức Sắc Thiên phong.

Kính Ban Cai Quản Họ Đạo Chợ Lớn và Quý Cai
Quản khắp nơi xa gần...

Kính cùng chư Chức Việc, các Bộ phận nghi Lễ,
Và chư Đồng Đạo nam nữ...

Kính thưa Quý Ngài và Quý vị,

Hiền Huynh cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng từ trần tại
tư gia số 1438, Đường 3 tháng 2 Quận 11 Thành Phố Hồ Chí
Minh.

Linh cửu được đưa về an táng tại nơi Cụm Lạc Thái
Bình thuộc Châu Thành Thánh Địa Tòa Thánh Tây Ninh.

Theo buổi lễ an táng tại phần mộ hôm nay gồm có các
mục sau đây:

Trước hết kính mời toàn cả tang quyến bước vào cầu
nguyện cúng Đất Đai Viên Trạch, Thần Hoàng Bản cảnh nơi
mộ phần, để gọi hài cốt người thân của mình nhờ hậu thổ gìn
giữ.

Tiếp theo là phần ai điều, ưu tiên cho Cơ Quan Ban
Thế Đạo, đại diện đọc bài ai điều....

Kế tiếp là Cơ Quan Phước Thiện theo nhu cầu, ngoài
ra Ban Nghi Lễ nhận thấy rất có nhiều bài ai điều gửi đến
không thể đáp ứng hết được vì thời giờ có hạn, những bài ai
điều còn lại xin gửi cho gia đình tang quyến kết tập lưu niệm.

Để trở lại chương trình kính mời Hiền Huynh Hiền
Tài đại diện Ban Thế Đạo đứng trước phần mộ có lời chia
buồn (1).

Tiếp theo là đại diện Chức Sắc Phước Thiện có đôi lời đề chia buồn.(2)

Phần kế tiếp là phần đáp từ của gia đình tang quyến, trước phần đáp từ của tang quyến, Ban Nghi Lễ chúng tôi xin trình qua phần tuyên dương công nghiệp, lẽ ra phải có nhưng vì luật định vị Chức Sắc nào hành lễ tại tư gia thì không có, đó là luật chung.

Vậy tôi xin đại diện Ban Nghi Lễ có đôi lời cụ thể để nói lên lúc sanh tiền của Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu Đức Nguyên.

Vì tình đồng môn, nghĩa đồng đạo đối với Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng và tôi là Nguyễn Hồng Ân không sao cảm được giọt lệ bi ai này!

Kính thưa Quý vị,

Lúc sinh tiền Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng có tự nguyện hiến cho Ban Nghi Lễ Tòa Thánh Tây Ninh: Một máy đánh chữ, một máy vi tính, và một máy in vi tính, đó là cụ thể chứng minh với việc làm của người, ngoài ra cũng được biết Hiền Tài Hồng còn làm âm chất rất nhiều ở các nơi khác....

Mới vừa rồi, tôi nghe Hiền Huynh đại diện cho Ban Thế Đạo đọc trong phần ai điếu, có đề cập lên thiện chí cũng như việc làm của Hiền Tài Hồng lúc sinh tiền về tài liệu kinh sách, giải trình cho toàn Đạo am tường, trong lúc Đạo gặp khó khăn mà Hiền Huynh vẫn lấy hết sức mình tạo điều kiện cho bản Đạo được biết và thông hiểu các lý lẽ trong kinh sách, đó là việc làm rất hiếm có.

Thiết tưởng, những điều kiện trên nay cũng đủ chứng minh một phần nào công nghiệp trong cuộc đời tu học và lập công với Đạo mà thay cho phần công nghiệp tuyên dương.

Sau đây, thể theo lời yêu cầu của gia đình tang quyến, sau khi mãn lễ hạ huyệt trên đường về, xin quý vị vui lòng nhún chút thì giờ quý báu đến Trai Đường dùng bữa cơm trưa thân mật với gia đình.

Nay kính.

Tiếp nói chương trình tang quyến đáp từ (3) Phần đáp từ xong, xin mời toàn thể tang quyến bước vào cầu nguyện để

hành lễ hạ huyệt, xin mời Nhạc và Đồng Nhi hành sự, phần còn lại, xin giao lại cho Ban Đạo Tì thực hành phần vụ chuyên môn.

Buổi lễ an táng tới nay được chấm dứt ./.

ĐIỀU VĂN PHÂN ƯU

Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng hiệu Đức Nguyên
đọc trước phần mộ tại Cự Lạc Thái Bình của
Chức Sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo ngày 03-6 Ất Dậu
(08-7-2005)

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ

(Bát Thập Niên)

TÒA THÁNH TÂY NINH

Kính Bạch Hội Thánh Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh,
Kính thưa Hội Đồng Chương Quân,
Kính quý Chánh quyền địa phương,
Kính quý Chức Sắc Chức Việc và Đồng Đạo lưỡng
phái,
Kính quý Ban Bộ Lễ, Nhạc, Đồng nhi, và Nhà Thuyền
Bát Nhã,
Kính quý Tang quyền và thân bằng có mặt trong buổi
lễ an táng cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu
Đức Nguyên 66 tuổi.

Kính thưa quý Ngài và quý vị,

Trước khi nhục thể của cố Hiền Huỳnh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng nằm sâu dưới lòng đất lạnh, xin Quý Ngài và Quý vị cho phép Tiểu Đệ chút thì giờ, thay mặt Chức Sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo có đôi lời ai điều và phân ưu cùng tang quyền.

Hiền Huỳnh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng sinh năm 1940 tại Tân Thuận Tây - Sa Đéc- Đồng Tháp, trong một gia đình đạo đức nho gia, thọ phẩm Hiền Tài đợt 4 năm Nhâm Tý (1972).

Sau thời gian lâm bệnh, dù gia đình tận tâm chạy chữa nhưng không qua mạng số dĩ định kỳ nên Hiền Huỳnh đã trút

hơi thở cuối cùng vào lúc 01 giờ 00, ngày 01-6 Ất Dậu (nhằm 06-7-2005) Tại Sài Gòn hưởng thọ 66 tuổi.

Kính thưa Quý Ngài và Quý Vị,

Hiền Huynh mất đi đã để lại nỗi thương tiếc không nguôi cho gia đình, cho Chức Sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo, và cho Đồng Đạo một khoảng trống không bao giờ bù lấp được! suốt khoảng thời gian gần đây dù ốm đau liên miên nhưng Hiền Huynh đã miệt mài không mệt mỏi vào việc tìm tài liệu, nghiên cứu, biên soạn kinh sách cho Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Hiền Huynh không ngại khó, năng nổ trong việc tìm gặp tiếp xúc với quý Chức Sắc với bạn Đạo trong Tôn Giáo Cao Đài cũng như các tôn giáo bạn... khắp nơi để nghiên cứu và tìm tài liệu về Đại đạo hầu cập nhật bản thảo, biên soạn thành sách.

Nhớ xưa khi sinh tiền, Hiền Huynh tánh tình hiền hòa nhã nhặn, thân thiện nhúng nhường với mọi người, nơi gia đình Hiền Huynh là người con, người chồng, người cha, người anh, người em... mẫu mực. Ngoài xã hội, Hiền Huynh là nhà mô phạm, bật thiệp trong xã giao, sống vị nhân sinh... Đối với Đạo, Hiền Huynh là người tuân hành luật pháp - chơn truyền, trọn gìn câu minh thệ và tuyệt đối trọn tin vào hai Đấng Chí Linh là Đức Chí Tôn và Đức Phật Mẫu, đối với nước, Hiền Huynh là người chấp hành tốt mọi chủ trương của đường lối Chính Phủ.

Công trình nghiên cứu và bản thảo biên soạn sách Đạo của Hiền Huynh có thể nói là tốt, như *Giải thích Kinh Cúng Tứ Thời, Giải thích Nữ Trung Tòng Phận của Bà Đoàn Thị Điểm, Bước Đầu Học Đạo, Danh Nhân Đại Đạo, Giải thích Điển Tích trong Tòa Thánh và Báo Ân Từ*. v.v... và nhất là biên soạn bản thảo bộ *Cao Đài Tự Điển* với hàng ngàn trang để làm nền tảng cho đồng đạo và người muốn tìm hiểu Đạo Cao Đài... nắm bắt những điều căn bản của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ.

Điều đáng nói là tất cả bản thảo công trình biên soạn của Hiền Huynh đang nằm chờ tặng bổ, góp ý của đồng đạo,

Hiền Huynh nguyện dâng hiến cho Hội Thánh kiểm duyệt in thành sách và phổ biến cho toàn Đạo.

Kính thưa quý Ngài và Quý Vị,

Công trình nghiên cứu biên soạn bản thảo còn đây, gia đình thân quyến còn đây, anh em bạn Đạo còn đây nhưng Hiền Huynh lại ra đi vĩnh viễn!

*Ròng tiển biệt gieo neo thâm lặng,
Cứu Long Đài diếu tặng dòng thi.
Người ơi người nuối điều chi?
Vô cùng thương tiếc người đi không về!*

Kính thưa Quý ngài và quý vị,

Toàn Cả Chức Sắc, Chức Việc, đồng Đạo cùng tập thể Chức Sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo thật vô cùng thương tiếc, nhưng nay Hiền Huynh công viên quả mãn về bãi mạng Ngọc Hư Cung.

Quả vậy, chúng ta thương là thương người đạo đức hiền hòa gương mẫu, còn tiếc là tiếc bậc tài học uyên bác, đã giúp ích Đời, giúp ích Đạo sớm lia đời tuổi chưa quá 70, và chúng ta phải mừng vì Hiền Huynh đã làm xong sứ mạng cõi thế trần tách dặm đường về lại vị cũ ngôi xưa.

Với hành tàng Hiền Huynh đã thiết hiện trong kiếp sinh, Hiền Huynh đã làm được "Tam Lập" Đức Nguyên Nguyễn Văn Hồng thật xứng đáng với hai chữ Hiền Tài.

*Giang san bốn bể vẫy vùng,
Kiếm kia đã gát khí hùng còn bay.
Ly rót rượu, tay ngang mây,
Gọi là lễ hiến Hiền tài qui nguyên.*

Than ôi!

*HIỀN nhu nho nhã chút hào hoa,
TÀI trí kinh luân rạng nghiệp nhà.
NGUYỄN bản vận trừ gìn chánh giáo,
VĂN chương nền tảng điểm san hà.
HỒNG trong vườn uyển nay vừa úa,
HIỆU ứng Cao Đài đã mở ra.*

*ĐỨC sáng danh lưu trang sử đạo,
NGUYỄN hồi cựu vị lệ thâm sa!*

Hỡi ôi! thương thay tiếc thay!
Hiền linh xin chứng!

Kính thưa Quý ngài và quý vị,

Trước khi dứt lời, xin quý Ngài và quý vị cùng hướng về nhục thể của người quá cố hòa tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu hai Đấng Chí Linh ban ân lành cho chơn linh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng nhẹ nhàng siêu thoát, đồng thời thay mặt cho Chức Sắc Hiền Tài Ban Thế Đạo thành thật chia buồn cùng tang gia hiếu quyến.

Kính chúc Quý Ngài và Quý Vị thân tâm thường an lạc, sức khỏe dồi dào tinh thần mãi huệ để thiết hiện tam lập và phục vụ nhơn sanh.

Nay Kính

Tòa Thánh, ngày 03-6 Ất Dậu
(08-7-2005)

**Đại Diện Chức Sắc
Hiền Tài Ban Thế Đạo**

Ngưỡng Mộ
Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG

Vượt qua nghịch cảnh chí trung kiên,
Lao nhọc bao năm đã toại nguyên.
Giải Nghĩa Tân Kinh thông đạo lý,
Cao Đài Tự Điển hợp chơn truyền.
Đức đầy, đức hóa thi ân đức,
Nguyên tánh, nguyên lai phục bổn nguyên.
Xứng mặt con hiền nơi Bạch Ngọc,
Nghìn thu gương rạng bậc tài Hiền.

Thân Hữu

BAN THẾ ĐẠO

**KHÓC HIỀN TÀI
NGUYỄN VĂN HỒNG**
Bút Hiệu Đức Nguyên
Qui Tiên Cảnh

Than ôi!

Núi Điện mây giăng,
Vàm Cỏ Đông dậy sóng!...
Tin bạn mất gieo sâu trong thân tộc,
Trong thân bằng quyến thuộc khắp thân nhân.
Cả Thánh Toà vang dội tiếng chuông ngân,
Nơi cõi thế, nay vắng Đức Nguyên quý mến.

Hỡi ôi!

Hồn thiêng xin chứng chiếu!
Nguyễn hương linh bay bổng tận Bồng Lai.
Lúc sinh thời tận tâm vì Đạo cả,
Trối cuộc đời nghiệt ngã cũng trôi qua.

Thi hữu ôi!

Vợ, con, các anh, chị, em út, các con, cháu,
cháu, rể còn đó, bầu bạn, thân tộc vẫn còn đây.
Dòng Giang Tân u tịch nước trong xanh,
Sông Bến Kéo thương vương
vẫn lớn, rông theo năm tháng.

Đức Nguyên ôi!

Sao bạn vội ra đi vắng dạng,
Không kịp lời giã biệt lúc ly trần.
Hay bạn sợ không kịp ngày cuối tận,
Chốn Thiên cung nhất lý phải về châu.
Nên bạn đành nhắm mắt xuôi tay,

Để ưu sầu cho vợ, con nơi thế.

Đức Nguyên ôi!

Trần đời cát bụi náo nường thân,
Cõi tội lưu đày mỗi bước chân.
Ngôi vị thiêng liêng sao lạc lối,
Bến nguyên khởi thủy nữ mê tân.
Trở về với Mẹ tìm siêu thoát,
Quày lại bên Cha lánh bụi trần.
Sớm tối ôn nhuần kinh cứu khổ,
Tâm hồn thanh thản mãi thung dung.

Bạn Đức Nguyên ôi!

Sự nghiệp vẫn chương, gia phả còn nhiều,
Chưa tất, bạn nữ nào bỏ phé đám con khờ.
Kìa vợ, con, em, cháu phải thân cô,
Sao bạn nữ tách lia thân bằng quyến thuộc...!

Hỡi ôi!

Nay bạn đã vui miền Cực Lạc,
Quyết phủ xong thế tình tráo chác.
Bến Ngân Hà gọi mát tâm hồn,
Vào Cung Bát Quái bảo tồn trí giác.
Chôn Bồng Lai siêu thoát tâm linh.

Bạn ôi!

Đôi tuần rượu lạc,
Vài nén hương thơm.
Kính mong bạn nhớ mãi chút thâm tình,
Của bạn bè Văn bút thương tiếc bạn....

KHÓC HIỀN TÀI
Nguyễn Văn Hồng Thi Hữu
Tác Gia Bộ Cao Đài TỰ ĐIỂN

Vĩnh biệt nghìn thu bạn Đức Nguyên,
Qui châu Phật Mẫu bước thông yên.
Trần đời cứ tưởng bèn duyên số,
Phút chốc nào hay dứt nợ tiền.
Vía phách phản hồi cung Bát Quái,
Hồn thiêng nhân đạo Ngọc Hư Huyền.
May chăng giấc mộng mơ tìm gặp,
Cảm nhớ nhau, chờ gặp phước duyên.

Đức Nguyên ôi!

Từ nay sớm hôm không còn gặp lại nhau nữa rồi!
Bạn ôi! nắm cát vàng, lần cuối cùng xin bái biệt,
Bạn! vĩnh biệt thiên thu, người bạn thân thương nhất!
Thương thay! Tiếc thay!
Hiền linh xin chứng!

Hiền Tài NGUYỄN CÔNG KIẾT

Bút hiệu Tử Qui
Và gia đình kính bái

ĐIỀU HIỀN HUYNH
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

弔
賢
兄
賢
才
阮
文
紅

日 今 百 一 天 聖 蓬 天
暮 朝 年 劫 命 心 枯 地
悲 愁 逢 修 英 勉 斷 爲
看 見 入 持 靈 勵 草 愁
雁 山 會 崇 己 之 冷 不
洛 長 天 大 日 玄 霜 見
群 在 神 道 曛 妙 垠 人

元
英
敬
筆

Thiên địa vi sâu bất kiến nhân,
Bồng khô đoạn thảo lãnh sương ngân.
Thánh tâm miễn lệ chi huyền diêu,
Thiên mạng anh linh dĩ nhật huân.
Nhất kiếp tu trì sùng Đại Đạo,
Bách niên phùng nhập hội Thiên Thần.
Kim triêu sâu kiến sơn trường tại,
Nhật mộ bi khan nhận lạc quần.

NGUYỄN ANH
Kính Bút

Tạm Dịch:

Trời đất sầu thương chẳng thấy anh,
Cỏ bông khô đoạn lạnh đường sanh.
Thánh tâm ra sức nêu huyền diệu,
Thiên mạng anh linh rực ánh lành.
Một kiếp muối dưa tròn Đạo Đức,
Trăm năm may gặp hội Tam Thanh.
Sáng nay buồn thấy non còn đó,
Chiều nọ xót xa chiếc nhạn xanh.

NGUYỄN ANH

ĐẾN NGÀY CHẾT
Vẫn Còn Lo Nghiệp Đạo

Những dòng chữ sau cùng của cố Hiền Huynh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng bút hiệu Đức Nguyên, viết và gửi cho tôi vào ngày 28-5 Ất Dậu (2005) do Thuần Khiết đưa tôi lúc 9 giờ sáng ngày 29-5 Ất Dậu (2005) đồng thời cho biết anh Hồng bệnh nặng.

Cùng trong đêm đó được điện thoại của Hàn Sinh báo người đã qui vị!

Nhận được tem thơ của anh Hồng gửi cho tôi chưa tròn một ngày mà anh đã ra người thiên cổ!

*Bỏ bút linh anh trở lại cung đình,
Tình bằng hữu khôn ngăn dòng lệ đổ!!...*

Tem còn đây, thơ còn đó, giờ đây tôi biết viết gì để gửi cho ai xem?!...

Tôi xin phô tô những dòng chữ của anh Hồng đã kết tập lưu niệm....

NGUYỄN HỒNG ÂN

Mén Tiếc
CHÁU ĐỨC NGUYỄN
Mượn Văn Thơ Điếu

Hiền Tài thật đáng bậc văn tài,
Cháu Đức Nguyễn qui chú tiếc thay!
Sáu sáu tuổi Trời xa tục lụy,
Mấy mươi năm Đạo sống thanh bai.
Viết nhiều tác phẩm công dày dặn,
Nắm được cơ duyên chí miệt mài.
Sứ mệnh xong, danh lâu nhật nguyệt,
Thế gian còn Tự Điển Cao Đài.

HỮU PHAN QUÂN
Lê Văn Thoại
Đạo hiệu CHÁNH CÔNG

HOÀI NIỆM ANH LINH
Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

ĐẠI ĐẠO TAM KỶ PHỔ ĐỘ
(Bát Thập Niên)
TÒA THÁNH TÂY NINH

Vào lúc Mẹo thời, ngày 1/6 năm Ất Dậu (DL, 6-7-2005) tại Thánh Thất Chợ Lớn đột ngột vang lên một hồi chuông báo tử vị Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng từ trần.

Tin buồn này đã lan rộng từ địa phương đến trung ương, khiến cho Chức Sắc, Chức Việc và Đồng Đạo ngậm ngùi thương tiếc! Thương tiếc Hiền Huỳnh Hiền Tài Hồng mới 66 tuổi đời sức khỏe còn tốt, tinh thần vững chắc, trí rất thông minh. Có sao người vợ lìa trần ra đi vĩnh viễn, để lại cho Đạo, cho đời một tấm gương trong sáng, qua đức độ và tài năng của Hiền Huỳnh đã thực tiễn lúc sanh tiền làm cho giá trị, phẩm vị Hiền Tài Của Hội Thánh Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ ban càng cao đẹp và có ý nghĩa hơn với:

- Đức tin tuyệt đối nơi Đức Chí Tôn, Phật Mẫu.
- Chí lớn, đem cả cuộc đời mình hy sinh làm con tế vật để phụng sự Đạo Trời không mệt mỏi.
- Tâm trung thành không lay chuyển trong mọi tình huống đổi thay của Đạo Cao Đài.
- Lòng hiếu hạnh đối với hai Đấng Phụ Mẫu vạn linh.
- Nặng nghĩa đối với Chức Sắc, các bậc Tiên Bối đã dày công khai sáng Đạo Cao Đài.
- Tánh đức hiền hòa, khiêm tốn, sống vị tha vì mọi người hơn vì mình.
- Luôn luôn hòa mình trong mọi lãnh vực không phân biệt sang, hèn, cao, thấp.

Hôm nay người đã chết nhưng danh thơm bất tử từ trong nước đến các nước ngoài, Hiền Tài Hồng sẽ sống mãi trong công trình nghiên cứu, dẫn giải nhiều tài liệu Đạo và sưu tầm các tài liệu Đạo quý hiếm từ buổi sơ khai, cũng như việc chú thích và hệ thống hóa 2 quyển Thánh Ngôn Hiệp Tuyển I và II... Đặc biệt là Huỳnh Hiền Tài Hồng vẫn giữ y nguyên văn bản Thánh Ngôn hầu phục vụ cho đọc giả dễ trích dẫn và hiểu được những từ ngữ cao siêu của Giáo lý Cao Đài.

Ngoài ra, trong công trình nghiên cứu nói trên, Huỳnh Hiền Tài Hồng còn thành tựu với những tác phẩm sau đây; nhằm phục vụ cho đọc giả có kiến thức sâu hơn về giáo lý và lịch sử Đạo Cao Đài như:

- Cao Đài Tự Điển (Toàn bộ 3 quyển).
- Thánh Giáo Suu Tập.
- Giới Thiệu Tòa Thánh.
- Danh Nhân Đại Đạo.
- Dịch 2 Quyển Pháp văn Lịch Sử Đạo Cao Đài của Ngài Tiếp Dẫn Đạo Nhơn GABRIEL - GOBRON.
- Sự Tích Báo Ân Từ Và Hội Yến.
- Bước Đầu Học Đạo.
- Giới Thiệu Nữ Trung Tòng Phận Của Bà Đoàn Thị Diễm.
- Các Tôn Giáo Lớn Và Đạo Cao Đài.
- Giải Nghĩa Kinh Thiên Đạo Và Thế Đạo.
- Ghi lại cuộc Âu Du Và Á Du của Đức Hộ Pháp.
- Tổng Hợp 3 Cái Án Cao Đài.

a/ Cái Án Cao Đài của Tác Giả Đào Trinh Nhất.

b/ Cái Án Cao Đài của Tác Giả Đào Bằng Thanh.

c/ Trả Lời Cao Đài đàm, người trả lời Nguyễn Hiệp.

- Đạo Sử Nhật Ký, trọn bộ 5 quyển, Huỳnh Hiền Tài Hồng vừa làm xong quyển I và II còn lại 3 quyển đang làm dang dở thì Huỳnh Hiền Tài Hồng bị một cơn bạo bệnh liền trút hơi thở cuối cùng. Do đó, 3 Quyển Nhật Ký còn lại chưa hoàn thành.

Các tài liệu nói trên đang có mặt tại trong nước và các nước ngoài, rất mong ngày nào đó sẽ được Hội Thánh kiểm duyệt, thì những tác phẩm nêu trên sẽ trở thành vô giá.

Mặc dù còn một số ít tác phẩm chưa hoàn thành theo ý nguyện, nhưng Huynh Hiền Tài Hồng đã cống hiến công trình này cho Đạo Cao Đài thật đáng giá qua phần nói đầu, đoạn kết (Quyển Thánh Ngôn chú thích) "*Chúng tôi chân thành tri ân quý vị và mong mỗi quý vị tiếp tục quan tâm góp ý để hoàn hảo quyển sách này hầu hiến dâng cho Hội Thánh toàn quyền sử dụng, đó là tâm nguyện của chúng tôi*". Công trình còn dang dở, tâm nguyện chưa đạt thành vì sao người vội lìa trần ra đi vĩnh viễn để lại cho gia đình, thân hữu và đồng đạo nỗi nhớ thương vô hạn. Có phải mệnh số do Thiên không?

Dù rằng công trình còn dang dở, tâm nguyện chưa trọn thành nhưng chúng tôi cũng mừng cho Hiền Huynh khi trở về bái mạng Ngọc Hư Cung xem như đã làm xong sứ mạng thiêng liêng giao phó và sẽ được lãnh phần thưởng xứng đáng của Đức Chí Tôn ban cho. Theo Thánh ngôn của Đức Chí Tôn có đoạn nói: "*Sự thác có khi vui mà cũng có lúc buồn, người ở thế nếu biết sống, nghĩa là biết dụng mình cho có ích vào xã hội, biết dưỡng tánh tu tâm, thì sự thác chẳng qua là sự mong mỏi của kẻ hành trình đã xong trách nhiệm trở về phục sự đặng lãnh phần thưởng xứng đáng mà thôi*".

Vẫn biết rằng mệnh số do Thiên định, kiếp phù sinh như cửa sổ ngựa qua, mới thấy đó, vội liền mất đó, làm người ở thế khi mang mảnh thân phàm, ai cũng phải chịu chung một qui luật tử sanh bởi xác thân do vật chất cấu tạo, duy có linh hồn (Chơn linh) của Đức Chí Tôn ban cho mới trường sanh bất tử.

Do vậy, Huynh Hiền Tài Hồng đã phân biệt được điều nên, hư, chơn, giả đó mà không ngần ngại hy sinh cả cuộc đời mình lập chí tại Thánh ngôn, hầu hữu công Đại Đạo; để không uổng kiếp sanh may duyên gặp Đạo Trời khai sáng kỳ ba.

Thật con người mẫu mực, lưu danh ư hậu thế.

Tôi với tư cách người bạn đồng hành trong sứ mạng Phụng sự vạn linh và đạo pháp, không thể giấu kín nỗi buồn thương tiếc vị Hiền Tài Hồng, nên có đôi dòng hoài niệm chân thành mộc mạc để tiễn biệt người về cõi thiêng liêng hằng sống an nhàn tự tại và thành kính cầu nguyện Chí Tôn, Phật

Mẫu ban ân lành cho chơn linh Huỳnh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng được cao thăng Thiên vị.

Ôi thương thay! Tếc thay!
Hiền Huỳnh hiền linh xin chứng.

Sĩ Tải Hiệp Thiên Đài

PHÙNG VĂN PHAN

MẾN TIẾC ANH

ĐỨC thắg tài, anh đã vẹn phần,
NGUYÊN linh rạng rỡ chiếu đài vân.
TIÊN kinh biên soạn nung uy Thánh,
SINH sử chép ghi nấu chí Thần.
HIỀN ý mở xiềng lau tục trái,
TÀI tình tháo khóa tắg sông ngân.
THẾ gian ghi tạc HỒng tên tuổi,
ĐẠO sự vắng anh điếu mấy vắn.

Luật Sự NGUYỄN VĂN THẮG

ĐIỀU VĂN

Kính Quý Chức Sắc Thiên Phong,
Chức Việc, Đạo Hữu nam nữ,
Quý khách hiện diện,
Quý Ban, Bộ Lễ, Nhạc, Đồng Nhi.

Thưa! cách nay 60 năm, tôi với Nguyễn văn Điềm là bạn chí thân trong quân đội, rồi một biến cố xảy ra anh và tôi đều phân cách mỗi người một ngã.

Nhưng vào năm Giáp Thân, một cơ may thịnh linh, anh và tôi lại gặp nhau, bây giờ anh là nhà kinh doanh công thương nghiệp còn tôi thì đêm đêm lắng tiếng chài kinh trong tĩnh lặng.

Không lầy gì để làm quà tái ngộ, anh biếu tôi một bộ Tự Điển Cao Đài và một số kinh sách quý giá, thế tôi mới biết Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng là bảo đệ của anh, vì mến mộ anh Hồng tôi dự định sẽ nhờ anh Điềm đưa tôi đến gặp anh Hồng.

Nhưng!

*Cây rừng sống có nghìn năm,
Người ở thế mấy ai trăm tuổi.*

Bởi cho nên có bài thi như vậy:

*Bể thảm mệnh mông sóng lụt trời,
Khách trần chèo một chiếc thuyền chơi.
Thuyền ai ngược gió ai xuôi gió,
Coi lại cùng trong bể thảm thôi.*

Muốn gặp một người mà mình chưa tiện gặp, mà lại gặp nơi chiếc hâu thiên cổ này tránh sao khỏi chạnh lòng luyến tiếc, nhất là ngày giờ này tôi vì phải vắng mặt nên mượn hai bài thi Bát Cú sau đây để phân ưu cùng tang quyến cũng như với anh Điềm và cầu nguyện cho hồn thiêng anh Hiền Tài Hồng siêu thăng nơi miền Lạc cảnh.

*Trẻ hơn, về lại trước tôi rồi,
Khẻ thốt nên lời luyến tiếc ôi!
Mấy độ tang thương sao gắng ở,
Bây giờ gió lặng lại về ngôi.
Rồi đây ai nói đường mây trắng,
Tác thuật những gì bút ngọc trôi.
Biết viết gì đây e ấp quá!
Người còn kẻ mất lệ khan rồi!
Chia sót nỗi niềm với những ai,
Tình ta tha thiết nỗi vui đây.
Cứ Trùng, Thế Đạo cùng chung cội,
Phổ độ nguồn Từ thể dựng xây.
Tiếc nuối khi đây chưa kiến diện,
Trẻ tràng thì đó mệnh an bài.
Ngùi thương chia sẻ cùng tang quyến,
Thượng nguyện hồn thiêng chiếu sắc đài.
Hiển linh xin chứng!*

Thánh Địa, ngày mùng 3 tháng 6 Ất Dậu
DL 8-7 -2005

Giáo Hữu NGỌC CỘI THANH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Được tin Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng, bút hiệu Đức Nguyên, người đã tận tâm nghiên cứu Tài liệu Đạo, biên soạn 15 quyển sách, đặc biệt có:

- Giải nghĩa Kinh Thiên Đạo Thế Đạo.
- 1 Bộ 3 quyển Cao Đài Tự Điển.
- Thánh Ngôn sưu tập.
- Bước đầu học Đạo dành cho tín đồ Cao Đài.

Đã trở về cùng Thầy Mẹ, Cao Đài Giáo Hải Ngoại vô cùng thương tiếc, xin thành kính chia buồn cùng gia đình, thành tâm cầu nguyện Đức Chí Tôn, Đức Phật Mẫu ban ân hương hồn Hiền Huỳnh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng được tiêu diêu nơi miền Cực Lạc.

TM. Cao Đài Giáo Hải Ngoại

CHẾ THUẬN NGHIỆP

Ai Điều
ĐẠI DIỆN CƠ QUAN
ĐIỀU HÀNH PHƯỚC THIỆN

Kính Hội Thánh,
Hội Đồng Chứng Quán,
Kính chư Chức Sắc, Chức Việc,
Các Ban, Bộ, Đồng Đạo nam nữ hiện diện.

Được ủy nhiệm của Trưởng Ban điều Hành Cơ Quan Phước Thiện, xin thành kính phân ưu cùng gia đình tang quyến.

*Hỡi ôi! Núi Điện mây giăng,
Sông Vàm sóng vỗ.*

Hiền Tài quả mẫn tiếng chuông ngân,
Sinh tử Chí Tôn đã định phần.
Vãng vãng bên tai vun cội phúc,
Ước mơ trong mộng gặp người ân.
Tám câu thương nhớ tình huynh đệ,
Năm vận cảm hoài nghĩa cố nhân.
Hành Đạo mấy mươi năm tận tụy,
Nghìn thu thượng hưởng cảnh đài vân.

Hỡi ôi!
Vô cùng thương tiếc Đức Nguyên,
Bao giờ gặp đặng bạn hiền thông minh.
Nhiều năm viết sách in kinh,
Để truyền Đại Đạo chúng sinh gọi nhuần.
Văn Đàn vắng bóng thi nhân,
Cung Diêu hầu Mẹ hưởng phần Thiên ân.
Thăm suy xét kỹ nên màng,
Phục hồi cự vị tinh thần thanh cao.

Nhớ thương!

Nghe tin bạn mất ngậm ngùi đau,
Lặng đọng tim cô giọt lệ trào.
Phận sự lo tròn trong một kiếp,
An nơi Cực Lạc đến Thiên Tào.

Hiển linh xin chứng!

Giáo Thiện NGÔ CÔNG PHÁT

ÁI NHÂN (Úc Châu)

Úc Quốc, ngày 12-7-2005

Kính Chị Út,

Khi hay tin anh từ già cõi đời trở về Tiên cảnh, Đệ nghe như mất mát một cái gì trong thân Đệ, cái tình thương kính đối với Anh Út không bút mực nào tả cho hết được, dù rằng hai anh em chưa một lần gặp nhau bao giờ, nhưng sợi dây thiêng liêng tương kính nhau nghe như nó có từ tiền kiếp xa xưa đó vậy.

Mấy đêm liền không cảm được giọt lệ lòng mỗi khi nhớ đến Anh Út, Đệ dự định năm tới về thăm anh để cạn tỏ nỗi lòng của người bạn Đạo ở tận phương xa. Thế rồi Anh đã ra đi để lại trong lòng Đệ nỗi thương nhớ vô cùng.

Kính Chị,

Đệ xin phép được chia sẻ nỗi mất mát đau buồn với chị, nỗi đau buồn khi chị phải xa anh, sự trống vắng người bạn đời phải chịu cái cảnh cô quạnh giữa dòng đời gió bụi.

Tiếng dế kêu đêm đau xót dạ,

Niềm thương khó tả đặng nên lời...

Dẫu biết bến trần là cõi tạm, vay mượn thân xác cát bụi, phải chịu trong vòng sanh tử, nhưng cái tình cảm sanh ly không khỏi làm cho khách trần tuôn châu thấm lệ, giọt lệ cho người bạn đời, giọt lệ cho kiếp sanh ly của dòng đời vay mượn, cái cõi tử sanh của kiếp trần nếu không có cái Đạo Tâm an ủi, chắc hẳn là cả một nỗi thảm đau không tả hết được.

Chị hãy cố gắng vượt qua nỗi đau buồn ly biệt đó và đi cho trọn bước đường Đạo trong trường thi công quả chờ ngày trở về thiêng liêng vị hội ngộ cùng anh. Ngày đó là ngày hạnh phúc lắm vậy, cái hạnh phúc thật sự ở nơi cõi thiêng liêng nó lạ thường linh diệu lắm, ở nơi thế gian này không có cái chân hạnh phúc đó. Người Đạo vui khi đến, vui khi đi và muốn cho mọi người cùng vui như họ, trong một kiếp sanh luân chuyển để tạo pháp thân cao trọng nơi cõi thiêng liêng.

Kính Chị,

Đệ xin gửi cả tấm chân tình thương kính đến chị cùng gia đình với cả tấm lòng chân thật nhất...

Đệ gửi theo đây bài ai điều và hai bài thơ tiễn đưa anh về cõi thiêng liêng.

Kính tặng chị và gia đình.

Thân kính

TỆ ĐỆ HUỶNH ANH

AI ĐIỀU

Quán Trần Miền Úc Quốc Ngày mừng một, tháng sáu
năm Ất Dậu DL 06-07-2005

Kính Bạn Đức Nguyên Người Bạn Đạo nơi cõi
Thiên Liêng.

*Đốt nén tâm hương đưa tiễn bạn,
Nguồn thơ giao cảm khúc chân tình....*

Kính Anh,

Anh vội vã về quê để lại trong lòng Đệ nỗi u hoài
không tả, nghiệp vẫn còn đó, bầu thơ còn đây, sao anh nỡ ra đi
bỏ lại bằng hữu ở giữa dòng đời gió bụi, cái gió bụi mịt mờ
của một kiếp trần chuyển luân cam khổ.

*Duyên xưa ắt hẹn ngàn năm trước,
Duyên Đạo nặng tình ở cõi Thiên....*

Chính cái duyên ấy, Đệ dự định sẽ gặp anh, sau khi
hoàn tất tác phẩm Ái Nhân Thi Tập làm quà mọn nhả tặng
anh, để đền đáp chân tình biết nhau trong cửa Đạo.

*Con đường tán hóa mong đi mãi,
Đến chỗ tận cùng Mẹ đợi trông.*

Thế rồi anh đã giông ruổi trên con đường tán hóa vô
tận, anh đi đến chỗ tận cùng hư vô tịch diệt, hiệp trong khối
linh quang huyền năng vô tận vô biên của Thầy.

Anh đã thật sự trở về Tiểu Thiên Địa, cảnh giới của
riêng anh cựu vị mà Thầy đã dành sẵn cho con cái thương yêu
của Thầy.

*Một giác học thông dòng khổ hải,
Trăm năm đối xác kiếp trần thay.*

Mỗi một kiếp sanh là mỗi lần tạo phẩm vị nơi cõi
thiên liêng thêm cao trọng, mỗi một kiếp chuyển luân chỉ
mong đạt được cái tử khí trong sáng trọn lành để tạo liên đài
nơi Cực Lạc cảnh, anh đã đi trong trường thi công quả đem cả

sở hành phụng sự vạn linh, trao cả quả kiếp nơi tay Thầy vì chủ.

Quý lắm thay! vui mừng bạn đạt được quyền năng giải thoát trên con đường tấn hóa hiệp với Chí Linh. Bạn thật sự sống mãi trong khối Thánh chất thương yêu vô tận của Thầy.

*Hạnh đức ngồi trong vắng như nguyệt,
Chơn linh tinh tấn ngự tầng Thiên.*

Trên bước đường trần gió bụi, với bao nghịch cảnh đổi thay, nghiệp lực thế gian hư ảo cuộc đời không làm cho bạn thay đổi chơn tánh Đức Nguyên, nguyên căn Thánh Đức mà Thầy đã ban cho mỗi con cái của Thầy. Bạn đã để lại hạt giống lành chí từ, chí thiện, hạt giống đạo đức ấy đã tô điểm chơn linh bạn, đẹp vẻ căn sinh rực rỡ vô cùng.

Kính Anh,

Quán trần hiu quạnh, chiều nhìn tận cuối chân mây, mượn hạc đưa tin về nơi Tiên cảnh, nỗi lòng của người khách tục khắc khoải u hoài, thương nhớ bạn hiền đáng kính, đáng yêu đã đem cả kiếp trần phụng sự vạn linh với tâm niệm của một nhà chân tu giác tánh.

Mượn chút ý văn viết thành vần thơ giao cảm để tiễn đưa bạn về cõi thiêng liêng.

Mượn gió đưa hương thoảng đến non Thần, cả tâm chân tình thương kính nhất.

*Hồn thơ bay đến non Thần,
Nương theo cánh hạc từ vân gọi Ngời...*

Thương thay!

Hiền linh xin chứng!

ÁI NHÂN (Úc Châu)

Cẩn bút

TIỀN BẠN
Về Cõi Thiêng Liêng

Tiền bạn trở về với cảnh Thiêng,
Gõ theo cánh hạc phúc chân hiền.
Quán trần tựa cửa chờ trông bạn,
Chưa cạn nỗi lòng đạo sự riêng.
Xơ xác mây chiều che khuất bóng,
Dòng sông cô quạnh một con thuyền.
Miền đời nhận tẻ xa xôi nhẩn,
Hương quyện thơ hòa đến cõi Thiêng.

*Cõi Thiêng phủ sắc từ vân,
Chơn linh hằng sống danh Thần đức duyên...*

Quán trần Úc Quốc
Ngày mừng một tháng sáu năm Ất Dậu
DL 06-7-2005
ÁI NHÂN (Úc Châu)

MỪNG BẠN
Qui Hồi Cựu Vị

Rời thuyền cõi hạc đảo Tiên bang,
Mừng bạn từ đây hưởng đức nhân.
Trả lại dòng đời thân cát bụi,
Bầu linh thoát tục gánh tình mang.
Hằng sanh dục tấn ngôi xưa ngự,
Đắc pháp huyền vi của máy tàng.
Hiệp với khối linh quyền Tạo Hóa,
Đức Nguyên phục vị Phụ Từ ban.

*Pháp thân luân chuyển tử sanh,
Nhập trong Thánh thể trọn lành Phật căn...*

Quán trần Úc Quốc

Ngày mừng một tháng sáu năm Ất Dậu

DL 06-7-2005

Gởi tấm chân tình Tiền người Bạn Đạo Về
cõi Thiêng Liêng
ÁI NHÂN (Úc Châu)

THÀNH TÂM KÍNH ĐIỀU
HIỀN TÀI HỒNG
Bút Hiệu Đức Nguyên
Từ Trần 01-6 Ất Dậu

**HIỀN
ĐỨC
NHUẬN
ÂN
QUANG
PHỔ
HÓA
CAO
ĐÀI
TỰ
ĐIỀN**

Biên soạn rồi in chính Đức Nguyên,
Cao Đài Tự Điển hợp chon truyền.
Góp phần sưu khảo trang tu học,
Ngưng bút tài bồi phép hóa duyên.
Vui với tinh thần quên khổ bịnh,
Mừng xong sứ mệnh bước du tiên.
Còn nhiều dữ liệu đang thành tập,
Sự nghiệp lưu tồn thất ức niên.

HUỆ PHONG
Kính Bút

**TÀI
NGUYÊN
SANH
QUẢ
PHÚC
ĐĂNG
TRÌNH
THƯỢNG
GIỚI
LINH
TIÊU**

KHÓC ĐỨC NGUYÊN

Ôi! Đức Nguyên ơi! Hỡi Đức Nguyên!
Âm dương phải chịu cách hai miền.
Màn trời u ám nhìn sao rụng,
Ngọn nến lung linh tiễn bạn hiền.
Việc Đạo chưa xong đành gác bút,
Nghịệp Đời đã dứt trở về Tiên.
Năm vắn tưởng niệm thay ai điều,
Gởi tiếc thương theo Bát Nhã thuyền.

HOÀI TÂN

03-7-2005

(4-6 Ất Dậu)

TIỄN BẠN
Vinh Du Tiên Cảnh

Đạo sử dở dang định phận kỳ,
Bạn hiền mẫn nhiệm phải ra đi.
Công trình biên soạn đầy tâm huyết,
Phút chốc xa vời phải biệt ly.

Hiền linh xin chứng!

THANH MINH

KHỐC ĐỨC NGUYÊN (Thất ngôn Trường thiên)

Ô hô! gió thảm mây sầu gợn,
Mờ mịt tang thương lấp nẻo đời!
Bạn hữu từ nay thuyền cách bến,
Đường trần một bóng bẽ bàng tôi!
Bao nhiêu công sức anh vun đắp,
Một tôi ra đi chẳng để lời!
Tự Diễm Cao Đài nung chí lớn,
Giải Kinh Thiên Đạo tạo danh ngời.
Sáu mươi sáu tuổi là bao lúc,
Mười mấy kinh thư để lại đời.
Nhớ thuở chung cùng trên mảnh chiếu,
Chuyện trò quên hẳn phút đây vui.
Giờ đây hai ngã âm dương cách,
Kẻ ở người đi luống nghẹn lời!
Đã biết cõi trần là cõi tạm,
Ai đem thương tiếc để cho người.

Ô hô! gió thảm mây sầu động,
Nỗi nhớ thương anh ruột rối bời!
Nhìn dấu chân còn in trước ngõ,
Người xưa thăm thẳm tuyệt mù khơi!
Mấy năm gần gũi ngàn thu vắng,
Trút gánh phong sương cũng ý Trời.
Bát Cảnh Cung quên chùng sự thế,
Cửu Trùng Thiên gương để cho đời.
Lòng anh gửi trọn pho kinh sách,
Công nghiệp bao năm tưởng đủ rồi!
Chỉ tiếc chưa xong người nội chí,

Tiếp công vun đắp bước đường vui!
Ngàn năm sử Đạo còn lưu dấu,
Một kiếp tương đưa đẹp kiếp người.
Ngấn lệ tương chừng chưa muốn dứt,
Bóng hình anh còn quẩn bên tôi!
Đèn khuya thỏ thẻ khơi tâm sự,
Thơ gởi tặng anh chẳng hết lời.
Đại Đạo sử vàng còn bỏ dở,
Sao không nán lại viết cho rồi?!

Ô hô! gió thảm mây sâu lộng,
Cố nén cho qua phút ngậm ngùi!
Mà cứ mỗi lần đưa bút viết,
Là lần thương nhớ bạn hiền tôi!
Tử sanh đã biết Thiên Tào định,
Chẳng giữ được anh một sức người!
Thương chị từ đây nhà một bóng,
Người xưa nay đã cách xa vời!
Ba trai, còn ở phương trời lạ,
Một gái đường xa khó giúp lời....
Nỗi buồn cô phụ đêm khuya vắng,
Chỉ biết nhìn trăng kiếm bạn đời.
Mây xám bay về che khuất nẻo,
Mây ơi! xin vệt lối cho người.

Ô hô! gió thảm mây sâu dậy,
Kẻ ở thôn Đông ngó xóm Đoài.
Mưa gió dãi dầu ngôi mộ xám,
Vườn xưa vắng trúc lạnh lòng mai!
Tang thương đến thế là như thế,
Thương tiếc đeo theo nỗi thảm hoài?!
Ở cõi hằng sanh anh cố hiển,
Hãy lo cho chị bước trần ai.
Về Tiên thanh thảo khung trời rộng,
Để lại cho nhau mối cảm hoài!

Cái cảnh mẹ già con hải ngoại,
Sớm hôm rồi biết cậy nhờ ai?!
Trăm năm chẳng vẹn tình tơ tóc,
Sự nghiệp đem dâng trước Phật đài.

Bạn hỡi! từ nay cách biệt rồi,
Âm dương hai ngã chạnh lòng tôi!
Nửa đường đứt đoạn tình mai trúc,
Muôn thuở về nương ánh đạo ngời.
Xác lạnh vùi sâu ba tấc đất,
Hồn thiêng lướt nhẹ chín phương trời.
Chon thần thanh thảo nơi Cung Thánh,
Bè bạn mừng anh đẹp kiếp người.

HÀN SINH

Quý Hạ năm Ất Dậu

(2005)

KHỐC BẠN Đức Nguyên

- I.** Thương tiếc chân tình bạn Đức Nguyên,
Giả từ thế sự lánh ưu phiền.
Hôm qua hội ngộ còn tâm sự,
Nay lại chia lìa rẽ bút duyên.
Khôi óc tinh hoa dòai thánh đức,
Làng thơ tri kỷ khóc nhân hiền.
Bùi ngùi tiễn bạn không ngăn lệ,
Thanh thảo anh về nhập cảnh Thiên.
- II.** Cảnh Thiên nay đến cõi hằng sanh,
Nguyên vọng như anh đã đạt thành.
Đại Đạo Danh Nhân phô rạng rỡ,
Cao Đài Tự Điển rộng tinh tinh.
Tài năng gởi trọn niềm chung thủy,
Trí thức không màng chữ lợi danh.
Cống hiến cuộc đời giây phút cuối,
Tin buồn sùi sụt khóc thương anh.
- III.** Thương anh đọc giả ngậm ngùi than!
Một ánh sao rơi quá vội vàng.
Bằng hữu khôn ngăn niềm luyến tiếc,
Gia đình khó nén mạch sầu chan.
Công trình sưu khảo gom lời ngọc,
Đạo nghiệp điểm tô cây bút vàng.
Cánh hạc đưa linh về cõi thọ,
Vuông tròn trách nhiệm phước Thiên ban.
- IV.** Phước Thiên ban thưởng bậc Hiền Tài,
Giai đoạn bây giờ khó có hai.
Vững chí vững tâm vun *Đại Đạo*,
Xứng công xứng phận đáp *Cao Đài*.

Đêm ngày tận tụy tìm tư liệu,
Năm tháng miệt mài góp ý hay.
Nhớ giọng hiền hòa anh đã nói:
"Thần minh hỗ trợ giúp cơ may!"

V. Cơ may phổ cập để người đời,
Thấu hiểu chơn truyền dạ chẳng lo.
Học Đạo Bước Đầu gìn giới luật,
Cao Đài Tôn Giáo rõ cơ Trời.
Bút nghiên nặng nghĩa danh lưu mãi,
Ý tứ hiệp văn nét vẫn tươi.
Sùng sốt tin anh rời quán tục,
Lòng đau như cắt ghen bao lời.

VI. Lời thật quý nhau tính đức hiền,
Học trò đạo đức dạ cần chuyên.
Nhớ ơn Hội Thánh luôn kỳ vọng,
Đáp nghĩa Tôn Sư quyết trọn nguyên.
Soạn sách hoàn thành xong sứ mạng,
Đoạt cơ siêu thoát nhập cung Tiên.
Chơn linh an hưởng nơi Bồng Đảo,
Cực Lạc Thái Bình xác nghĩ yên.

VII. Yên giấc vẹn tròn một kiếp sanh,
Mười lăm tác phẩm rạng thanh danh.
Lưu phương Đạo sử trang tài trí,
Trầy dậm đường Tiên bậc chí thành.
Hoa bút ngát hương văn diễm tuyệt,
Văn chương trái tứ ý cao thanh.
Về cung Bạch Ngọc dâng công quả,
Nhớ nghĩa kim băng dạ sắt đing.

VIII. Đỉnh ninh hòa hiệp khí tương cầu,
Thuở nhỏ chung trường lứa tuổi nhau.
Sử Đạo anh luôn bền chí soạn,
Trường công tôi gắng quyết tâm trau.
Bóng chiều đã xế không sờn bút,

Kinh sách còn đây chẳng đổi màu.
Bát Nhã lại đưa người quá vội,
Áng thư vắng bạn thất lòng đau.

- IX.** Đau xót chia ly nghĩa đạo đồng,
Chạnh tình cố hữu ngắm qua song.
Bóng câu vừa khuất nơi trần thế,
Hồn phách đã lên chốn cõi Bồng.
Mén tiếc Hiền Tài gương đạo đức,
Nhớ thương tri kỷ bạn đồng song.
Quê xưa trở bước hồn thanh thảo,
Giọt lệ người thân cứ nhỏ dòng.
- X.** Dòng lệ sâu thương khóc bạn hiền,
Bao tình lưu luyến buổi đoàn viên.
Mây che khuất dạng vàng trăng sáng,
Nén chảy thành dòng cảnh lặng yên.
Một kiếp trần ai tròn trách nhiệm,
Hai lăm năm vẹn với lời nguyện.
Tâm hương một nén xin dừng bút,
Thương tiếc chân tình bạn Đức Nguyên.
Hỡi ôi! Thương thay, Tiếc thay!
Hiền linh xin chúng

THUẦN KHIẾT
Cẩn bút

HOÀI NIỆM CÔNG ĐỨC
Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
Bút Hiệu Đức Nguyên
Qui Vị ngày 1-6 Ất Dậu
(DL 7-7 -2005)

Xong rồi sứ mạng trở về Tiên,
Soạn tác nào ai nổi Đức Nguyên!
Tám bốn (1) sử kinh lần lược khảo,
Mười lăm (2) quyển bản được lưu biên.
Vẹn tròn trọng trách trình Thiên Hậu,
Đầy đủ công lao khẫu Điện Tiên.
Tam lập ngày đầu thời Phổ Độ,
Phước hồng đặc cách hưởng ân Thiên.

THÀNH ĐỨC

Kính Bút

(1) (1984-2005)

(2)

- 1- Cao Đài Tự Điển.
- 2- Giải nghĩa kinh Thiên Đạo và Thế Đạo.
- 3- Giới thiệu Tòa Thánh.
- 4- Thánh Ngôn Hiệp Tuyển hợp nhứt chú thích.
- 5- Thánh Ngôn Sưu Tập.
- 6- Đạo Cao Đài và các Tôn Giáo lớn trên thế giới.
- 7- Danh Nhân Đại Đạo.
- 8- Báo Ân Từ, Hội Yến Diêu Trì Cung.
- 9- Điển tích Báo Ân Từ.
- 10- Nữ Trung Tòng Phận chú thích.
- 11- Năm quyển sách quý của Đại Đạo Cao Đài.
- 12- Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp từ 1928-1949.

- 13- Giáo lý và Triết Lý của TDĐN Gabriel Gobron
(Sọan dịch ra Việt ngữ).
- 14- Các đôi Liễn nội, ngoại ô Tòa Thánh.
- 15- Bước Đầu Học Đạo Của Tín Đồ Cao Đài.
-----Đạo Sử Cao Đài viết nửa chừng.

Quy Hồi Cựu Vị

位 舊 回 歸 道 成 原 德
天 御 時 人 者 業 名 靈 立 歸
云 蓮 勞 直 脫 人 歷 覺 善 回
郭 臺 思 到 離 群 史 悟 行 舊
文 得 終 玉 塵 刻 留 自 造 舊
和 佛 身 階 苦 萬 千 心 果 位
仙 願 前 後 年 古 傳 緣

PHIÊN ÂM

ĐỨC lập thiện hành tạo quả duyên,
NGUYỄN linh giác ngộ tự tâm truyền.
THÀNH danh lịch sử lưu thiên cổ,
ĐẠO nghiệp nhân quần khắc vạn niên.
QUY giả thoát ly trần khổ hậu,
HỒI nhân trực đáo ngọc giai tiền.
CỰU thời lao tứ chung thân nguyện,
VỊ nự liên đài đắc Phật Tiên,

Thiên Vân
QUÁCH VĂN HÒA

THƠ ĐIỀU ĐỨC NGUYÊN

Một kiếp trần lao hỏi được gì?
Sau khi oằn gánh dứt ra đi.
Vấn Đàn muôn thuở danh lưu giữ,
Đạo nghiệp nghìn thu sử chép ghi.
Gắng chí lo đời gây thiện quả,
Dồi công vẹn Đạo thể từ bi.
Đức Nguyên anh hỡi! giờ như nguyện,
Hồn phách nhẹ nhàng cực lạc quy.

Thiên Vân
QUÁCH VĂN HÒA

THƯƠNG TIẾC
Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG
Bút Hiệu Đức Nguyên

Vĩnh biệt thiên thu bậc trí tài,
Mất ông rồi, khó kiếm người thay!
Góp gom châu ngọc lưu kinh sử,
Phân tách vàng thau trước Phật đài.
Một phút nhẹ nhàng lìa thế tục,
Ngàn năm thanh thảo đến Thiên Thai.
Công trình để lại hơn kho báu,
Đời Đạo đều thương tiếc nhớ hoài.

Nhớ hoài lập đức: *Đức còn Nguyên,*
Nay bỏ xác trần đến cõi Tiên.
Đại Đạo Danh Nhân gương chói rạng,
Cao Đài Tự Điển sử lưu truyền.
Công trình sưu khảo ngàn muôn thuở,
Sự nghiệp vĩnh tồn thất ức niên.
Đầy đủ hành trang về bái mạng,
Nguyện cầu Bạch Ngọc hưởng ân Thiên.

HỒNG ÂN
Kính Bút

THƯƠNG TIẾT ĐỨC NGUYÊN

Đức Nguyên ơi!
Nhìn hương án tâm tư đây thống thiết,
Trước mộ phần là nơi vĩnh biệt kể từ đây.
Nói làm sao cho cạn tấm tình này,
Đối với bạn không bao giờ khuây khỏa đặng.

Thương tiếc đôi lời hồi Đức Nguyên,
Đường mây nhẹ tách dặm về tiên.
Dương trần những ngõ chung trường Đạo,
Cõi thọ nào hay tẽ bách thuyên.
Danh tánh còn bia nơi sách sử,
Tiên linh mãi rạng chốn đài liên.
Sáu mươi sáu tuổi dày công quả,
Đắc lệnh Hư Cung đáo cõi Thiên.

Vô cùng thương tiếc
THIỆN TRƯỜNG

ĐIỀU ĐỨC NGUYÊN

Sáu sáu xuân xanh quãng gánh đời,
Xếp lời hứa hẹn Đức Nguyên ơi!
Anh đi lặng lẽ không tin tức,
Tôi được hay sau luống rã rời.
Ngó đến Sài Thành mây phủ kín,
Trông về Cự Lạc lệ tuôn rơi!
Nguyện cầu Từ Phụ nghe ghen ghen,
Ban phúc cho anh vẹn Đạo Trời.

DÂN HUYỀN

NHỚ CÔNG ĐỨC BẠN

Tin bạn Đức Nguyên khuất núi rồi!
Bàng hoàng tuôn chảy lệ lòng tôi.
Sử kinh ghi chép tròn công đức,
Hạnh kiểm dồi trau vẹn Đạo Đời.
Nhựt tụng giải rành ôm địa lợi,
Thánh ngôn phân cạn giữ thiên thời.
Từ đây u hiển tuy xa cách,
Gặp gỡ nhờ trong giấc mộng thôi.

TỬ TRINH

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

*Sanh tử thường hành âm chất vẹn,
Tử qui hạnh hưởng đức ân tròn.*

Đột ngột hay tin Dượng mãn phần,
Nguyễn Hồng xa lánh cả người thân.
Hiền Tài trước tác thuần Kinh Điển,
Thi Sĩ hành văn hợp thể trần.
Cõi tạm trả rồi căn quả kiếp,
Thiên lương tiếp nối nghiệp nguồn ân.
Nguyện cầu Từ Phụ chan hồng huệ,
Phát phước Tiêu Diêu phục vị Thần.

ĐIỀU BIỆT ĐỨC NGUYÊN

Một đóa hoa tiên rụng nữa rồi!
Đức Nguyên thoát tục cảm thương ôi!
Sinh tiền vun quén mầm âm chất,
Tử hậu bảo lưu cội nghĩa đời.
Bằng hữu tỵ tề giờ vĩnh biệt,
Đồng môn tham dự phút chia phôi.
Chân thành sót thảm cùng tang quyến,
Khẩn nguyện anh linh thuận lẽ Trời.

HẢI SON

VĂN THƠ TƯỢNG NIỆM
Cùng Tang Gia Hiếu Quyển

**Ngưỡng đạo đồng
Thành kính tâm hương
Nguyễn anh linh cố Hiền Tài
Nguyễn Văn Hồng tiêu diêu
Cõi thiêng liêng hằng sống**

Công trình tự tại lẫn công phu,
Niên Đạo tám mươi phúc vận trù.
Dụng khối tinh thần kinh điển giải,
Dù tròn tam lập phỉ đường tu.

Chuông trống đưa linh trôi rập rền,
Vân đài tỏ rạng tuổi cùng tên.
Hồng ân chan chứa căn nguyên rở,
Phước lệnh triều nghi phút nhập Đền.

Đền vàng chiếu diệu ánh huyền linh,
Bồng Đảo uy nghi đậm sắc quỳnh.
Tâm đức bảo hòa gương chí thiện,
Hằng sanh giục tấn rạng công trình.

HOÀNG LAN

TÌNH PHU PHỤ

*Nghiệp Đạo còn lưu tên bạn ngọc,
Đường Tiên trở gót hỡi phu lang!*

Ve sầu rả rích đoạn tơ loan,
Biển ái cuộn trôi nghĩa đá vàng.
Ngọc Nữ căn xưa cùng hứa hẹn,
Tiên Đồng vị cựa tiếp băng ngàn.
Mưa chiều quốc thảm cảnh đơn lẻ,
Nắng quái tông xao sắc úa tàn.
Thê tử nghẹn ngào vòng tiễn biệt,
Nghìn thu cổ mộ gió reo đàn.

HOÀNG LAN
Đất Thánh
Cần Bái

**Khu Phố 4 Thị Trấn Hòa Thành Tây Ninh (ngày 5
tháng 6 Ất Dậu 2005**

**Thân gửi bạn Hồng Ân Ngự Sử Văn Đàn
Giáo Đông Vườn Thơ Tiền Giang - Tây Ninh**

CẢM NHẬN

Nên Thanh Vân xin điều muộn Em Hồng đã mất.

Khéo trên con Tạo đã an bài,
Âm ức nên đây biết trách ai?!...
Kẻ dữ nghênh ngang không thể lệt,
Người lành trái lại chẳng còn dai.
Dịch kinh viết sử phơi gan mật,
Yêu Đạo thương dân trở mặt mày.
Ngòi bút Đức Nguyên chưa ráo mực,
Vô cùng mến tiếc một Hiền Tài...

Vô cùng thương tiếc một nhơn tài,
Lời nói tin sương của Thiện Khai.
-Uổng quá anh! em Hồng đã mất..
-Tử Trình điện báo sáng mòng hai.
-Vợ chồng Sáu Ấn đi thành phố,
Anh nhớ làm sao cũng có bài.
Điều muộn bởi vì chưa biết mặt,
Trong đời tri kỷ dễ không ai.

Xin phân ưu cùng gia đình tang quyến và các bằng
hữu làng văn của em, Hồng là một Hiền Tài Đạo Cao Đài rất
hiếm với câu: "Chưa biết nhau mà đã cố nhân rồi!"

THANH VÂN CƯ SĨ Tây Ninh

DIỄN VĂN TIỄN BIỆT
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
Đêm 29-5 Rạng ngày 01-06 năm Ất Dậu
5-7-2005

*Tiếc thương một bậc Hiền Tài,
Hồi nguyên cựu vị, ưu hoài đệ huynh.*

Huynh có biết thâm tình nghĩa nặng!?
Khấp nơi nơi thiếp lặng tâm can.
Tỷ, huynh, đệ, muội bàng hoàng,
Khi nghe ai tín đoạn tràng đau thương.

Dẫu biết rằng trần dương tạm bợ,
Đến học hành trả nợ tiền khiên.
Hoàn thành sứ mạng thiêng liêng,
Quay về cõi lạc an nhiên phận mình.

Nhưng ở thế vạn linh thương tiếc,
Bậc văn tài trung liệt hy sinh.
Tư tưởng cao đẹp quang minh,
Tấm lòng từ ái hòa mình chúng sinh.

Huynh sống mãi trong tình Tạo Hóa,
Để lại đời những đóa hoa thơm.
Cao Đài Tự Điển Sử cương,
Phổ thông triết lý tình thương đại đồng.

Hai lăm (25) năm đêm rờng nghiên cứu,
Một công trình hi hữu thế gian.
Dù cho kho báu bạc vàng,
Làm sao sánh đặng mấy tàng Đạo văn.

Dù bỏ xác hồn thăng Tiên giới,
Nói gì đây ? Huynh hỡi! Hồng ơi!
Đức Nguyên bút hiệu sáng ngời,
Hạ trần dẫn độ bao người mê tân.

Khai trí sáng trong ngần khách tục,
Mở tâm hiền kịp lúc thăng hoa.
Thương yêu, tiến hóa, dung hòa,
Cộng đồng tín hữu nhận quà từ huynh.

Nay huynh trở lại Thiên đình,
Mong sao gia hộ Đạo Huỳnh phục nguyên.
Hội Thánh thống nhất giáo quyền,
Phái, chi hiệp một Đạo Thiên nhiệm huyền.

Giã từ huynh với tình riêng,
Giúp cho gia quyến con hiền noi theo.

TỆ SĨ NGUYỄN HỮU NHƠN
(Chí Đạt)

BÀI TẾ THI SĨ Đức Nguyên

Dẫu biết mệnh Trời rành định sẵn,
Nhưng hung tin nghe vẫn xót đau.
Dạ bồi hỏi thăm trách trời cao,
Tạo ly biệt một kiếp người bao nỗi?
Xem "Tự Điền" Dượng đêm ngày trần trở,
Con phục thăm lòng pha lẫn xót xa.
Đạo hay đời mà lắm nỗi can qua,
Tháng ngày vất vả ai nào thấu hiểu.
Đời còn nhiều bận bịu,
Sao Dượng đành dứt bỏ kiếp phù sinh?
Sử Đạo đương tâm dang dở chữa nguyên hình,
Về thượng giới Dượng tâm tiên thoát tục.
Bỏ lại vợ con đêm ngày cô cút,
Cùng bạn tâm đồng với nỗi xót xa.
Sáu mươi sáu năm sức vóc chưa già,
Đi sớm quá để người người tiếc nuối.

Nay trước mộ phần
Con thành tâm cầu nguyện hồn thiêng,
Nơi chín suối Dượng được siêu thăng tịnh độ chốn
Bồng Lai.

BÀI AI ĐIỀU
Dượng Chín Đức Nguyên

Sáu mươi sáu tuổi lánh xa trần,
Ngôi cũ Dượng về dựng khỏe thân.
Tạc dạ ân sâu sâu lắm nỗi, (1)
Ghi tâm nghĩa cả kính đôi vắn.
Cõi thiên nhẹ thoát về tiên cảnh,
Trường thế phủi rồi bỏ xác thân.
Khẩn nguyện hương linh con kính bái,
Chúc cầu hồn Dượng được siêu thăng.

Thư nữ Vạn Năng

BÙI THỊ KIM CÚC

(1) Dượng Chín Đức Nguyên đã hoàn tất việc in
ấn những bài thi điều thi sĩ Vạn Năng là Thân
Phụ của cháu.

VÂN THƠ KÍNH ĐIỀU

Kính phân ưu cùng tang quyến Hiền Huynh Đức Nguyên
Kính nguyện hương hồn Thi hữu Đức Nguyên Siêu thăng
Cực Lạc

Thơ tiền Hiền huynh nghẹn cả vân,
Đức Nguyên thi hữu ngự đài vân!
Tâm hương khẩn nguyện cao Thiên vị,
Bát Nhã thuyền đưa đến đánh Thần.

Duyên trần đã mãn biệt trần ai!
Cõi hạc về Tiên nhẹ gót hài.
"Thánh Giáo" sưu tầm người mền chuông,
Công trình biên soạn mực chưa phai.
Chạnh niềm tử biệt tâm đòi đoạn,
Xót cảnh sinh ly dạ cảm hoài!
Sáu sáu tuổi đời xong nghiệp thế,
Vô cùng thương tiếc bậc Hiền Tài.

Tài đức vẹn toàn nợ thế xong,
Đường mây thả cánh chim hồng.
Anh đi thanh thản niềm siêu thoát,
Chị ở sâu vương nỗi nhớ mong.
Quạnh quẽ đèn tàn chiu chút bạn,
Bơ vơ bóng lẻ hắt hiu lòng!
Vân thơ điều muộn, phân ưu muộn,
Sống ở thác về luật Hóa Công.

ĐAN QUẾ

Kính bút

NGUYỄN CẦU

Ánh hồng vụt tắt luật tuần hoàn,
Thiên vị nâng cao chốn tịch san.
Thế tục vui chi mà lưu luyến,
Thiên đình quý hiền lại thừa nhân.
Thê nhi tiếp nối đường nhân ái,
Tổ phụ chào mừng phẩm vị sang.
Kính chúc Hiền Huỳnh an lạc cảnh,
Phò trì con cháu chốn trần gian.

PHẠM THANH
(2005)

TIỀN BẠN

Một đóa hoa đời đã biến thiên,
Vĩnh hằng chốn cũ bạn hồi nguyên.
Bao năm tu học bòn âm chất,
Một thuở gây nhân rải thiện duyên.
Kính điển xưa, ra công chú giải,
Gương lành nay quét sạch oan khiên.
Anh linh siêu thoát miền Tiên cảnh,
Lạc thú nào hơn, hỡi Đức Nguyên?!...

Nguyên căn nay đã thọ ân lành,
Chẳng hổ Hiền Tài của kiếp sanh.
Nương bóng Từ Bi bao thuở để,
Nếp mình cửa Phạm xứng nêu danh.
Yêu thương thử lửa bền son sắt,
Khổ hạnh đời trau lóng trước thanh.
Sáu sáu an nhiên gìn hải thệ,
Hồi quê cựu vị phúc viên thành.

PHẠM THANH

27/ 7/ 05

HOÀI NIỆM ĐỨC NGUYÊN

Nhân sĩ Đức Nguyên đã mất rồi,
Kiếp người chỉ có bấy nhiêu thôi.
Ở đời trí thức bèn tâm huyết,
Vào Đạo Hiền Tài xứng vị ngôi.
Giáo lý Cao Đài suu khảo luận,
Pháp môn Đại Đạo triết nung nhôi.
Tuổi xuân sáu sáu duyên trần mãi,
Kinh điển lưu truyền hậu thế soi.

LẠC ĐẠO

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Cố Thi Sĩ Đức Nguyên

Nhẹ bước đường mây lánh bụi hồng,
Người đi muôn dặm hết chờ mong.
Ngậm ngùi đất khách con rơi lệ,
Ấm đạm trời sương vợ nhớ chồng.
Năm tháng sum vầy vui hợp mặt,
Phút giây tiễn biệt quá đau lòng.
Tâm hương thấp nén dâng lời nguyện,
Thanh thảo linh hồn nhập cõi không.

TRÂN CHÂU

ĐIỀU THI KHỐC BẠN

Đồ lệ đau buồn mất Đức Nguyên,
Lòng tôi thương tiếc bậc tài hiền.
Thông minh dịch sách lời phân rõ,
Huệ trí viết bài giải Thánh Tiên.
Nguồn cội đạo tâm thần trợ bút,
Nhân duyên đức trọng pháp linh huyền.
Điều chi nghịch ý về Trời sớm?
Lý giải bạn truyền thất ức niên,

Hỡi ôi! thương thay, tiếc thay!
Hiển linh xin chứng!

TRÍ HUỆ

THƯỜNG TIẾC ĐỨC NGUYÊN

Ngậm ngùi tiễn biệt vị Hiền Tài,
Nương phướn Thượng Sanh lộng gió bay.
Xếp lại bút nghiên trang sử Đạo,
Ngưng biên giáo pháp sách Cao Đài.
Về châu Bạch Ngọc chờ thuyên bỗ,
Nhận lệnh Giáo Tông sẽ đáo lai.
Để kịp hành trình sang tứ chuyển,
Lập đời thánh thiện đức minh khai.

AN NHƯ

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾT
Cố Thi Hữu Đức Nguyên

Đột biến Đức Nguyên đã mãn phần,
Công thành danh toại hưởng Thiên ân.
Tìm tòi điển tích trong Tôn Giáo,
Sưu tập ngôn từ của Thánh Nhân.
Đạo Sử lưu truyền đầy nghĩa cả,
Văn Đàn xướng họa vẹn tình thân.
Tuổi đời sáu sáu nay tròn phận,
Cầu nguyên chơn linh ngự đánh Thần.

HUỆ ĐỨC

THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

Hồng trần đã dứt nợ trần ai,
Thương tiếc Đức Nguyên giấc ngủ dài.
Đời đạo sanh tiền chung mỗi một,
Tiên phàm rẽ lối cảnh chia hai.
Đầu non mây bạc vành khăn trắng,
Phước địa mồ xanh lập thể hài.
Cầu bạn siêu thăng về đất Phật,
Vượt qua tam giới kiến Như Lai.

BẠCH NHẠN

CHIA BUỒN
CÙNG GIA ĐÌNH THI BÁ ĐỨC NGUYỄN

*Thuyền hạnh trương buồm về bến giác,
Khách hiền thẳng lối đến Thiên Thai.*

Cội Đạo chiều thu đổ nhánh rồi,
Tiếc người danh sĩ xót tình tôi.
Đức Nguyễn thi bá hồi Tiên cảnh,
Chức Sắc Hiệp Thiên lãnh mạng Trời.
Tin đến Hiền Tài xong trách nhiệm,
Lời tôn Thánh Thể vẹn lòng phơi.
Tâm hương khăn vải cao thẳng vị,
Độ dẫn quần sanh thoát nghiệp đời.

Đảo Vạn:

Bồng Đảo xa chơi rảnh nợ đời,
Cảm người đức hạnh tấm gương phơi.
Mười lăm quyển sách khuyên hành Đạo,
Vạn tiếng chơn ngôn dạy của Trời.
Hạng mã công trình lưu bút tích,
Đa văn quảng kiến cảm lòng tôi.
Năm vần thơ điều thành tâm khẩn,
Mừng chúc hiền huynh đạt vị rồi.

TRƯỜNG THỌ

THI ĐIỀU ĐỨC NGUYÊN

Bạn đã ra đi rảnh nợ đời,
Tình buồn đôi ngã biệt đôi nơi.
Đề thương cho khách sầu chan chứa,
Đề nhớ về ai thảm sứt sùi.
Bến cũ thuyền từ, thuyền đã tới,
Non nhân cánh hạc bạc bay rồi!
Giọt buồn mỗi độ hoàng hôn xuống,
Thương tiếc người thân tỏ mấy lời.

HOÀI BẢO PHƯƠNG

THƠ KÍNH ĐIỀU

Kính điều năm vắn Bác Đức Nguyên,
Đường mây nhẹ bước đến nhà Tiên.
Cõi trần từng lập dày công đức,
Nẻo Đạo hằng tu sáng bậc hiền.
Chân lý phơi bày gương huệ bút,
Quang năng giáo hóa khách trần duyên.
Tiêu điều rày đã về ngôi vị,
Triều kiến Ngọc Hư phép diệu huyền.

NGỌC ĐỨC

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Chú Đức Nguyên

Đức Nguyên thanh thảo đến Bồng Lai,
Đạo sử bia danh tiếc mệnh tài.
Người dịch kinh thi nhuần trí tuệ,
Hồn về nước nhuộm dứt trần ai.
Tâm linh uyên bác còn vang vọng,
Ngọn bút tinh ba gắng miệt mài.
Biển Thánh lần dò chưa thỏa nguyện,
Chuyến đò Tạo Hoá tỉnh cơn say.

Say Đạo, say thơ cuối cuộc đời,
Nằm bên án sách dạ chơi vui.
Sao băng lạnh lạnh mờ song cửa,
Chương mục dở dang hết tuổi Trời.
Mén tiếc Hiền Tài hoa bút rụng,
Thương sầu văn uyển hạt châu rơi!
Phải chăng Phổ Thế tròn Thiên mệnh,
Cầu nguyên chơn linh phẩm rạng ngời.

BẠCH LINH CHI

VÀN THƠ ĐIỀU ĐỨC NGUYÊN
Nhà Thơ Kiêm Soạn Gia Sư Đạo

Một vì sao xẹt giữa lưng trời,
Báo hiệu Đức Nguyên lúc dứt hơi.
Đề lại làng thơ người tiếc nuối,
Còn vương cửa Đạo bạn bồi hồi.
Thương vì trí lực dày công thiện,
Xót bởi tài năng lắm nghĩa đời.
Đốt nén hương lòng vào tưởng niệm,
Nguyện cầu cõi thọ ngự cao ngôi.

THANH HƯƠNG

KÍNH ĐIẾU
Thi Huỳnh Đức Nguyên

Đức Nguyên sao vội bỏ đi xa,
Tìm đến non Tiên lánh cửa nhà.
Đạo Sử hàng hàng lưu bút tích,
Hiền Tài mãi mãi biệt trăng tà.
Người đi vương vấn hồn thi khách,
Kẻ ở ngậm ngùi ngọn bút hoa.
Trước án tâm thành xin khẩn nguyện,
Thung dung an lạc cõi Thiên Tòa.

HUYỀN NGA

AI ĐIỀU ĐỨC NGUYÊN

Đức Nguyên về với cõi huyền linh,
Bát Nhã toàn đưa ghé Tổ Đình.
Hành lễ tư gia Thành Phố Bắc,
Xây mồ Thánh Địa Tỉnh Tây Ninh.
Viết pho *Từ Điển Cao Đài Giáo*,
Ra sách danh đề *Giải Nghĩa Kinh*.
Sanh ký Hiền Tài, tài xứng đáng,
Tử qui hoàn hảo mấy công trình.

TAM LẬP

THI ĐIỀU ĐỨC NGUYÊN

Đức Nguyên nay vội tách xa miền,
Giã biệt cõi trần đến cảnh Tiên.
Viết sách sưu tầm kinh, giáo lý,
Dứt hơi an lạc phúc căn duyên.
Thánh tâm tô điểm tươi nền Đạo,
Hoa bút uyên thâm rạng phẩm Hiền.
Công quả vương tròn về vị cũ,
Cao Đài rạng rỡ sử xanh biên.

KIM HƯỜNG

THÀNH KÍNH CHIA BUỒN
Gia Đình Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
Bút Hiệu Đức Nguyên

Kinh Cao Đài Tây Ninh có câu:
Hồn Trời hóa trở về Tiên cảnh,
Xác đất sanh đến lịnh phục hồi.

Tin đến anh Hồng tách bến trần,
Chuyến đi mãi mãi biệt xa ngàn.
Tử qui, danh để nhân trung tín,
Sanh ký, gương lò thiên mỹ chân.
Phẩm trật Hiền Tài noi bước giáo,
Văn Đàn thi sĩ nói tiền nhân.
Đạo đời vẹn phận bia vàng tạc,
Cửa Thánh rước người hưởng huệ ân.

NGỌC LÂM SƠN
Trường Hòa

KHÓC CỔ HIỀN TÀI NGUYỄN VĂN HỒNG

Bút Hiệu Đức Nguyên

Anh Đức Nguyên, Anh Đức Nguyên!
Nghìn thu vĩnh biệt đáng anh hiền.
Dày công soạn thảo mười lăm quyển,
Nhọc trí khảo biên một bản quyển.
Để nhớ Văn Đàn thương luyện tiếc,
Để thương bằng hữu nhớ sâu miên.
Hương lòng thành kính cầu siêu thoát,
An ngự hồn linh ở cõi thiên.

An ngự hồn linh ở cõi thiên,
Sông mê xa lánh dứt ưu phiền.
Danh thơm nhân sĩ lâu kinh sử,
Tiếng để Hiền Tài quảng bút nghiên.
Đạo sử dở dang nơi quán tục,(1)
Công trình đầy đủ chôn thiêng liêng.
Văn tinh tắt lịm ngời gương sáng,
Anh Đức Nguyên, Anh Đức Nguyên!

LAN CHI

(1) Đạo sử đang soạn nửa chừng từ năm 1984 đến 2005 đã soạn tất cả 15 quyển ấn tượng nhất là bộ Cao Đài Tự Điển thật tuyệt vời, rất công phu biên tập, lao tâm nhọc sức vô cùng, trân trọng kính tặng tuyệt tác.

NGÂM NGŨI THƯỜNG TIẾC Đức Nguyên

Đức Lý ban ân sớm Đức Nguyên,
Môn đồ nối gót đến non Tiên.
Tâm tòi mắt mác, kinh hao hạt,
Đóng góp đủ đầy quyền tự nhiên.
Trì chí, gió cuông nhưng vững bước,
Hiến thân ngọn đuốc há chùn nghiêng.
Rạng ngời bút hiệu danh Hồng khắp,
Đất Thánh còn ai để trọn nguyên!

Nguyên trọn chưa xong vội lánh trần,
Đề thương nỗi nhớ cả người thân.
Mất đi ánh sáng soi tâm đạo,
Tắt lịm đêm dài mền nghĩa nhân.
Có phải xuống trần gieo luyến tiếc?
Rồi sao biệt dạng hỏi thăm lần.
Thiên Công định kiếp đành nhanh thế!...
Còn mắt bụi đời tỏ tánh chân...

PHÙNG XUÂN

KÍNH ĐIỀU
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
Bút Hiệu Đức Nguyên
Soạn biên Bộ Cao Đài Tự Điển Sử Kinh Thế Đạo

Tin buồn xúc động giọt buồn rơi,
Vĩnh biệt Đức Nguyên vĩnh biệt rồi.
Quả gánh sử kinh châu cửa Phật,
Ôm chông Từ Điển bái cung Trời.
Đua chen vật chất bao phiền lụy,
Tôi luyện tinh thần lẫm thành thời.
Sáu sáu tuổi đời Bìa mãi tạc...
Nguyên cầu Thầy Mẹ sớm thăng ngôi.

Sui gia mới kết vợ chia phôi,
Vĩnh biệt Đức Nguyên ôi hỡi ôi!
Tự Điển Cao Đài đang mở rộng,
Sử kinh Thế Đạo nở buông trôi.
Nhớ nhung tình nghĩa lòng da diết,
Tưởng mối thông gia dạ rối bời.
Kẻ mất người còn muôn giọt thảm,
Ngậm ngùi luyện tiếc mãi trong tôi.

Hiền Sỹ NGUYỄN VĂN BÁNH

THƠ ĐIỀU

Tin buồn ngơ ngẩn cả lòng tôi,
Mới đó Đức Nguyên quá vãng rồi!
Sự nghiệp văn chương đành dứt bỏ,
Cuộc đời thi phú nữ buông trôi.
Đường trần thành trụ màu mây nước,
Nhân thế hợp tan cảnh bể dâu.
Tròn phẩm Hiền Tài công quả đủ,
Trường sinh đoạt pháp Ngọc Hư châu.

VĂN THIÊN

THƯỜNG TIẾT ĐỨC NGUYÊN

Chạnh ngắm mưa mùa tiết Đức Nguyên,
Vội đi cho bật tiếng thơ hiền....
Chơn linh dầu đã thông đường hạc,
Tác phẩm hãy còn đượm mối duyên.
Đất Thánh một lòng vun cội Đạo,
Cõi Trời muôn thuở sáng ngôi Tiên.
Cầu Ôn Trên độ hồn siêu thoát,
Ánh đức rạng ngời nhập bản nguyên.

TINH SẮC
Quý Hạ Ất Dậu
(2005)

KHÓC ĐỨC NGUYÊN

Kết chuỗi thơ buồn khóc Đức Nguyên,
Tao nhân đồng hội lại đồng thuyền.
Làng văn xưa đã thuần văn chất,
Bạn bút nay đành bỏ bút nghiên.
Chẳng lẽ chán đời mong lánh tục,
Hay là mến đạo muốn về thiên.
Hòa thơ kính điệu người Hiền Sĩ,
Cõi thọ an nhàn hưởng phúc duyên.

VĂN HÒA

VĨNH BIỆT ĐỨC NGUYÊN
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

Đức Nguyên thôi đã biệt nhau rồi!
Đề tiếc gia đình bạn khắp nơi.
Quảng gánh đồ thư về cõi Thánh,
Đoạn tình thê tử lại cao ngôi.
Sáu mươi sáu tuổi tròn tam lập,
Ba mấy năm dư vẹn đạo đời.
Kể tục từ đây ai tiếp nối?
Đức Nguyên thôi đã biệt nhau rồi!

KHIẾT DÂN

THƠ ĐIỀU ĐỨC NGUYÊN

Mên tiếc Đức Nguyên bậc sĩ hiền,
Nay rời cõi tạm báii triều Thiên.
Đoạn tình phụ tử về non Thánh,
Dứt nghĩa tào khang đến động Tiên.
Gắng sức sưu tầm pho chánh giáo,
Dày công nghiên cứu phổ chon truyền.
Nguyện cầu Từ Phụ ban ân huệ,
Phẩm vị vĩnh hằng hưởng phước duyên.

NGHĨA MINH

VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC
Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhà Thơ Đức Nguyên

Bạn Hồng ơi! Hỡi bạn Hồng,
Giờ đây bạn đã thong dong cõi trời.
Hôm nào bạn ghé nhà chơi,
Hàn huyên việc Đạo bạn tôi tâm đầu.
Bây giờ bạn đến Cung Đâu (Suất),
Gặp Long Thành đã về châu Huyền Vi.
Hai anh vội vã ra đi,
Tám lăm (1985) tôi cũng du di về trời.
Hai mươi ngày lệnh phục hồi,
Hồng Hương đã đến thăm tôi tường trình.
"Sách Đạo còn lắm chông chênh,
Xin anh cầm bút đáp đền ân sư".
Thuyền từ ban thuận đường tu,
Tháng ngày viết sách để bù nghĩa sâu.
Văn Hồng vạn thuở công đầu (TNST),
Đức Nguyên một thoáng đẹp câu thơ thần.

VÂN ĐĂNG
Kính Diệu

TIẾC THƯƠNG
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
Bút Hiệu Đức Nguyên

Đức Nguyên người đã đi rồi!
Thời gian lặng lẽ buồn trôi lạnh lùng.
Đắm nhìn vào khoảng mông lung,
Tiếc thương một bậc sĩ hùng tri âm.

Anh Đức Nguyên, Anh Đức Nguyên ôi!
Bút nghiên quẳng lại để cho đời.
Văn đàn bằng hữu mong tương hội,
Quán tục hiền nhân đã biệt rồi.
Gương sáng trần gian người mẫn thế,
Ngôi xưa Bông Đảo bậc ưu thời.
Nguyện cầu Từ Phụ hồng ân rưới,
Siêu thoát hồn linh hưởng phước Trời.

HÀN SANG

KHÓC BẠN ĐỨC NGUYÊN

Kính trao về anh linh cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng
bút hiệu Đức Nguyên, đồng kính gửi chị Đức Nguyên và các
cháu, xin chân thành cầu nguyện Ôn Trên Đức Chí Tôn, Đức
Phật Mẫu ban bố hồng ân cho anh linh bạn Đức Nguyên đời
đời được hưởng phép siêu thăng nơi cõi thiêng liêng hằng
sống.

Xin chia buồn cùng chị và các cháu.

Đôi nẻo ngàn năm cách,
Bạn về chốn Bồng Lai.
Dung nghi xin giữ lại,
Tự Điền Đạo Cao Đài.

Lệ chảy trong lòng mắt,
Đời đời nhớ Đức Nguyên.
Tiên phạm giờ cách biệt
Tìm đâu Hiền Tài hiền?!...

Thương Tiếc Đức Nguyên

Sáu mươi sáu tuổi hưởng ân Thiên,
Bạn đã bỏ tôi lánh thị thiên.
Nương phước Từ Bi về Bạch Ngọc,
Mang chồng phương thảo hội Đào Nguyên.
Con buồn nỗi hiếu rơi điều tui,
Tôi nhớ linh xưa đổ lệ nguyên.
Tự Điền Cao Đài lưu giải thích,
Công lao của bạn rạng muôn miền.

Cầu anh linh bạn vui hằng sống,
Hưởng phép siêu thăng cõi diệu huyền.

Quý hè Ất Dậu 2005

HƯNG HUYỀN

Nguyễn Thanh Hùng

Cẩn Bút

KÍNH ĐIỀU
Hiền Tài NGUYỄN VĂN HỒNG

Tin đến bù ngài tiếc Đức Nguyên,
Tài cao còn khỏe vội về Tiên.
Công viên thỏa nguyện châu Từ Phụ,
Quả mẫn cam đành xếp bút nghiên.
Dẫn giải *Tân Kinh* tròn mấy bộ,
Sưu tâm *Thánh Giáo* rất nhiều thiên.
Quên mình lập đức tô Thiên vị,
Muôn kiếp thành thơ Cực Lạc miền.

NHẬT NGHIÊU

KÍNH ĐIỀU
Thi Hữu Đức Nguyên

Thêm một nhà thơ đã tách rời,
Theo đò Tào Hóa lướt trùng khơi.
Khi còn cỡi tục nương giềng Đạo,
Nay thác cung Tiên tựa bệ Trời.
Lối cũ vẫn đàn tươi đậm nét,
Đường xưa thi hữu vội ly bôi.
Đề niềm thương tiếc cho thân tộc,
Khóc tiễn người đi khuất nẻo đời.

MỘNG VÂN

KÍNH ĐIỀU HIỀN SĨ
Soạn Giả Đức Nguyên

Đức Nguyên Hiền Sĩ lướt Tây Phang,
Đông Đạo hay tin luống ngõ ngang.
Công nghiệp bao năm tâm giáo lý,
Chơn thần mấy khắc lánh trần gian.
Tàng thư, sưu khảo còn lưu đó...
Kế chí, ai người tiếp dở dang...
Mến tiếc tài nhân đời sớm khuất,
Phồn hoa giữ sạch nợ Thiên đàng.

THỤY ANH

TƯỢNG NHỚ ĐỨC NGUYÊN

Một ánh sao rơi biệt cuộc đời,
Tiếc thương Hiền Sĩ lệ tuôn rơi.
Nghề văn khảo cứu cao non đỉnh,
Nghệ bút sưu tầm rộng chốn nơi.
Vệt lối mây mờ thêm tỏ rõ,
Dẫn đường trăng sáng hết chơi vơi.
Phù sinh một kiếp đành dang dở,
Về chốn vĩnh hằng được thành thời.

ÁI NHÂN (Hiệp Ninh - Tây Ninh)

THI ĐIỀU
CÓ THI HỮU ĐỨC NGUYÊN
Nguyện cầu anh linh an lạc nơi cõi Thiêng liêng hằng sống

Vĩnh biệt cõi trần trở gót Tiên,
Bến mê anh dứt mọi ưu phiền.
Xem thơ tiếc nuôi tình thân hữu,
Nhìn ảnh thương hoài nghĩa Đức Nguyên.
Một túi văn chương đành khép lại,
Ngàn thu bút tích vẫn lưu truyền.
Tâm hương khấn nguyện hồn siêu thoát,
Nhà lạc non Bồng hưởng phúc duyên.

VÂN MAI

AI ĐIỀU ĐỨC NGUYÊN

Sáu mươi sáu tuổi vôi qui Tiên,
Mừng bạn Đức Nguyên dứt não phiền.
Nhục thể táng an nơi Cực Lạc,
Chơn hồn siêu thoát Cửu Trùng Thiên.
Danh Nhân Tì Điện công biên soạn,
Giải Nghĩa Kinh rành nghiệp bút nghiên.
Đáng bậc Hiền Tài người cảm mến,
Sáu mươi sáu tuổi vôi qui Tiên.

LAM SƯƠNG

THƯƠNG NHỚ VỀ
Chú Út Của Tôi

Chú Út ơi! Chú đã đi rồi!
Đâu còn chú dạy bài Thánh Kinh
Chú của cháu còn đang viết dở
Những trang kinh sách Đạo Cao Đài
Thương thay! tiếc thay! Bậc Hiền Tài
Nơi cõi Thế Đạo ban tặng Chú
Riêng cháu nguyện vâng theo lời Chú
Ráng lo tu giúp đạo, giúp đời
Mấy lời Chú Út đã dạy khuyên
Cháu luôn nhớ trong lòng Chú ơi!
Nơi Cung Ngọc Chú an ngôi vị
Hãy hộ trì con cháu thế gian
Vượt qua được gian nan thử thách
Gắng lập công làm phước. Làm lành
Nói theo gương Chú hiền của tôi
Tuy chú đã xa rời dương thế
Nhưng dư âm Chú mãi còn đây.

Kính dâng hương hồn Chú

Cháu của Chú

THANH XUÂN

Cao Lãnh

VÀN THƠ TƯỢNG NIỆM
Đức Nguyên

Còn đây mãi mãi khối hương nguyên...
Thánh Địa luôn Hồng bút Đức Nguyên.
Từ Điền nhớ thương trang Điền Cố,
Cao Đài cam khuất bóng Cao Hiền.
Triệu lòng tôn kính lòng nhân sĩ,
Ba cõi thơm bùng cõi phúc duyên.
Sáu sáu mùa xuân đành một kiếp,
Tài danh Thế Đạo bất hư truyền.

SỸ BÌNH
(2005)

THI ĐIỀU
Lệnh Bá Đức Nguyên

Biển trần lệnh Bá biệt nghìn thu,
Gót hạc đường mây ngóng mịt mù.
Mưa đổ ngàn dâu nhìn lệ đầm,
Sương lồng dặm liễu ánh trăng lu.
Đành xa bữ yến tình thân ái,
Nỡ bật tri âm chén tạc thù.
Nương bóng từ bi rời khổ hải,
Qua bờ hãn toại bước vinh du.

HOÀNG VŨ

PHU THÊ VĨNH BIỆT

Tình nghĩa phu thê vĩnh biệt thôi,
Nào hay đã phải lệ chia phôi.
Trăm năm tâm ý cùng lo Đạo,
Một phút lâm chung mãi bỏ Đời.
Kính sử công trình chờ tiếp tục,
Văn chương sự nghiệp đến xa xôi.
Nêu gương tài đức xây công quả,
Rạng tiếng hiền nhân mãi nguyện rồi!

KIM HƯƠNG Hiền Nội

THƯƠNG CHA

Còn bé con không biết nghĩ suy,
Cha thường dìu dắt bước con đi.
Trưởng thành nông cạn con hờn dỗi,
Cha vẫn rộng lòng có tiếc chi.

Mất cha con thiếu hụt thâm tình,
Vọng tưởng tâm tư mãi bóng hình.
Kiếp sống trần gian như giấc mộng,
Tỉnh đừng tranh chấp tránh điêu linh.

Thương cha bền bỉ trọn đạo đời,
Sức yếu tuổi già chẳng nghỉ ngơi.
Viết sách dịch kinh làm việc thiện,
Thời gian không đợi, chí chưa vui.

Kinh sách truyền lưu lại cháu con,
Trần đầy tâm huyết thưở còn son.
Tiền tài danh vọng không toan tính,
Đạo đức gia phong giữ vẹn tròn.

Con đã được cha tạo phước hồng,
Nguyện đời gìn giữ đức ân công.
Tiếp lo gia đạo theo truyền thống,
Con cháu ngày sau noi Tổ Tông.

Nằm mộ người nằm ngút khói hương,
Bùi ngùi hoa cỏ ở bên đường.
Mây trời lơ lững mà xa thẳm,
Đạo nghĩa - luân hồi, dạ vẫn vương!

Con Gái
HƯƠNG TRANG

CHÂN THÀNH CẢM TẠ

Cảm tạ chư Huynh Tỷ niệm tình,
Viếng tang đông đủ đón đưa linh.
Đường xa chẳng ngại trời mưa nắng,
Lộ mới không nao lồi gập ghình.
Đồng Tháp đưa em về Thánh Địa,
Sài Gòn tiễn bạn đến Tây Ninh.
Lễ nghi an táng thêm long trọng,
Mừng được nằm yên đất Tổ Đình.

*Quả Phụ NGUYỄN VĂN HỒNG
Nhũ Danh PHẠM THỊ KIM HƯƠNG
Và Tang Gia Đồng Cảm Tạ*

LIÊN NGÂM
Tiến Biệt Đức Nguyên
Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

Mỗi người góp một đôi câu,
Hồng Ân xin kết thành râu chuỗi buồn.

- 1/. Một đóa hoa tiên rụng nữa rồi! *Hải Sơn*
Bàng hoàng tuôn chảy lệ lòng tôi. *Tử Trinh*
Nửa đường đứt đoạn tình mai trúc *Hàn Sinh*
Muôn thuở về nương ánh đạo ngại.
Sự nghiệp văn chương đành dứt bỏ, *Văn Thiện*
Cuộc đời thi phú nữ buông trôi!
Tâm hương khẩn vái cao thẳng vị, *Trường Thọ*
Siêu thoát hồn linh hưởng phúc Trời. *Hàn Sang*
- 2/. Ai tin đưa về báo Đức Nguyên, *Thuần Khiết*
Qui hồi cựu vị đến non Tiên.
Dương trần những ngõ chung trường Đạo, *Thiện Trường*
Cõi thọ nào hay tế bách thuyền.
Để nhớ văn đàn thương luyện tiếc, *Lan Chi*
Để thương bằng hữu nhớ triền miên.
Nguyện cầu Từ Phụ ban ân huệ, *Nghĩa Minh*
Phẩm vị vĩnh hằng hưởng phúc duyên.
- 3/. Vĩnh biệt thiên thu bậc trí tài! *Hồng Ân*
Hồn về nước Nhược dứt trần ai. *Bạch Linh Chi*
Viết nhiều tác phẩm công dày dặn, *Chánh Công*
Nắm được cơ duyên chí miệt mài.
Tiếc nuôi khi đây chưa kiến diện, *GH/ Ngọc Cội Thanh*
Trẻ tráng thì đó mệnh an bài.
Tuổi xuân sáu sáu duyên trần mãi, *Lạc Đạo*
Thương tiếc Đức Nguyên giấc ngủ dài! *Bạch Nhạn*

- 4/. Hiền Tài quả mẫn tiếng chuông ngân, **Minh Phát**
Sinh tử Chí Tôn đã định phần.
Nhất kiếp tu trì sùng Đại Đạo, **Nguyễn Anh**
Bách niên phùng nhập hội Thiên Thần.
Tử qui danh để Nhân, Trung, Tín, **Ngọc Lâm Sơn**
Sanh ký gương lừa Mỹ, Thiện, Chân.
Tạc dạ ân sâu sâu lắm nỗi... **Kim Cúc**
Ghi tâm nghĩa cả kinh đôi vắn.
- 5/. Tin buồn ngỡ ngàng cả lòng tôi, **Văn Thiện**
Mới đó Đức Nguyên quá vắng rồi!
Mấy độ tang thương sao gắng ở? **GH/ Ngọc Cội Thanh**
Bây giờ gió lặng lại về ngôi!...
Sáu mươi sáu tuổi tròn tam lập, **Khiết Dân**
Ba mấy năm dư vẹn đạo đời.
Sửng sốt tin anh rời quán tục, **Thuần Khiết**
Năm vắn vĩnh biệt Đức Nguyên ơi!
- 6/. Bạn đã ra đi rảnh nợ đời, **Hoài Bảo Phương**
Theo đà Tạo Hóa lướt trùng khơi. **Mộng Vân**
Sao băng lạnh lạnh mờ song cửa, **Bạch Linh Chi**
Chương mục dở dang hết tuổi Trời!
Để lại làng thơ người tiếc nuôi, **Thanh Hương**
Còn vương cửa Đạo bạn bồi hồi!
Từ đây u hiển tuy xa cách, **Tử Trinh**
Gặp gỡ nhờ trong giấc mộng thôi!
- 7/. Đồ lệ đau buồn mất Đức Nguyên, **Trí Huệ**
Lòng tôi thương tiếc bậc tài hiền.
Hôm qua hội ngộ còn tâm sự, **Thuần Khiết**
Nay lại chia lìa rẽ lối duyên!
Việc Đạo chưa xong đành gác bút, **Hoài Tân**
Nghệp đời đã dứt trở về tiên.
Thanh danh lịch sử lưu thiên cổ, **Thiên Vân**
Đạo nghiệp nhân quần khắc vạn niên. **Quách Văn Hòa**

- 8/. Mừng xong sứ mạng bước du Tiên, **Huệ Phong**
Sự nghiệp lưu truyền thất ức niên.
Nương phước Từ Bi về Bạch Ngọc, **Hưng Huyền**
Mang chồng phương cáo hội Đào Nguyên.
Vẹn tròn trọng trách trình Thiên Hậu, **Thành Đức**
Đầy đủ công lao khấu Điện Tiên.
Sáu sáu mùa xuân đành một kiếp, **Sỹ Bình**
Chon hồn siêu thoát Cửu Trùng Thiên. **Lam Sương**
- 9/. Sáu mươi sáu tuổi lánh xa trần, **Kim Cúc**
Trường thế phủ rồi bỏ xác thân.
Đạo sử lưu truyền đầy nghĩa cả, **Huệ Đức**
Văn Đàn xướng họa vẹn tình thân.
Kim triêu sâu kiến sơn trường tại, **Nguyễn Anh**
Nhật mộ bi khan nhận lạc quần.
Hành Đạo mấy mươi năm tận tụy, **Minh Phát**
Nghìn thu thượng hưởng cảnh đài vân.
- 10/. Đức Nguyên thôi đã biệt nhau rồi! **Khiết Dân**
Kẻ ở người đi luống nghẹn lời. **Hàn Sinh**
Ngó đèn Sài Thành mây phủ kín, **Dân Huyền**
Trông về Cự Lạc lệ tuôn rơi!
Sử kinh ghi chép tròn công đức, **Tử Trinh**
Hạnh kiểm dò tra vẹn đạo đời.
Kẻ mất người còn muôn giọt thảm, **Văn Bảnh**
Xếp lời hứa hẹn Đức Nguyên ơi! **Dân Huyền**
- 11/. Vĩnh biệt cõi trần trở gót Tiên, **Vân Mai**
Bến mê anh dứt mọi ưu phiền.
Màn trời u ám nhìn sao rụng, **Hoài Tân**
Ngọn nến lung linh tiễn bạn hiền.
Đạo sử dở dang nơi quán tục, **Lan Chi**
Công trình đầy đủ chốn thiêng liêng.
Quên mình lập đức tô Thiên vị, **Nhật Nghiêu**
Quả mẫn cam đành xếp bút nghiên.

- 12/. Đạo sử dở dang định phận kỳ, *Thanh Minh*
Bạn hiền mãi nhiệm phải ra đi.
Văn đàn muôn thuở danh lưu giữ, *Thiên Vân*
Đạo nghiệp nghìn thu sử chép ghi. *Quách Văn Hòa*
Gắng chí lo đời gây thiện quả,
Dồi công vẹn đạo thể từ bi.
Công trình biên soạn đầy tâm huyết, *Thanh Minh*
Phút chốc xa vời phải biệt ly!
- 13/. Đức Nguyên sao vội bỏ đi xa? *Huyền Nga*
Tìm đến non Tiên lánh cửa nhà.
NGUYỄN bản vận trù gìn chánh giáo. *Ban Thế Đạo*
VĂN chương nền tảng điểm sơn hà,
Người đi vương vấn hồn thi khách. *Huyền Nga*
Kể ở ngâm ngùi ngọn bút hoa,
Đức sáng danh lưu trang sử Đạo, *Ban Thế Đạo*
Thung dung an lạc cõi Thiên Tòa. *Huyền Nga*
- 14/. Ve sầu rả rích đoạn tơ loan, *Hoàng Lan*
Biển ái cuộn trôi nghĩa đá vàng.
Bằng hữu khôn ngăn niềm luyện tiếc, *Thuần Khiết*
Gia đình khó nén mạch sầu chan.
Mưa chiều quốc thảm cảnh đơn lẻ, *Hoàng Lan*
Nắng quái tòng xao sắc ứa tàn!
Cánh hạc đưa linh về cõi thọ, *Thuần Khiết*
Phồn hoa giữ sạch nợ Thiên đàng. *Thụy Anh*
- 15/. Tài đức vẹn toàn nợ thế xong, *Đan Quế*
Đường mây thả cánh chim hồng.
Ngâm ngùi đất khách con rơi lệ, *Trân Châu*
Ấm đạm trời sương vợ nhớ chồng.
Quạnh quẽ đèn tàn chịu chích bạn, *Đan Quế*
Bơ vơ bóng lẻ hắt hiu lòng.
Đành xa bừu quyền tình thân ái, *Hoàng Vũ*
Thanh thảo linh hồn nhập cõi không. *Trân Châu*

- 16/. ĐứC Nguyên về với cõi huyền linh, *Tam Lập*
Bát Nhã thuyền đưa ghé Tô Đình.
Đông Tháp đưa em qui Thánh Địa, *Kim Hương*
Sài Gòn tiễn bạn đảo Tây Ninh.
Đường xa chẳng ngại cơn mưa nắng,
Lộ mới không nao lổm gập ghình.
Kiếp sống trần gian như giấc mộng, *Hương Trang*
Tin buồn sùi sụt khóc thương anh. *Thuần Khiết*
- 17/. Ngậm ngùi tiễn biệt vị Hiền Tài, *An Như*
Nương phướn Thượng Sanh gió lộng bay.
Sáu sáu tuổi Trời xa tục lụy, *Chánh Công*
Mấy mươi năm Đạo sống thanh bai.
Dịch kinh, viết sử phơi gan mật, *Thanh Vân*
Yêu Đạo, thương dân trở mặt mày.
Sứ mệnh xong, danh lâu nhật nguyệt, *Chánh Công*
Lập đời Thánh Thiện đức minh khai. *An Như*
- 18/. Kết chuỗi thơ buồn khóc ĐứC Nguyên, *Văn Hòa*
Âm dương phải chịu cách hai miền. *Hoài Tân*
Cõi trần từng lập đây công quả, *Ngọc Đức*
Nẻo đạo hằng tu rạng đức hiền.
Trì chí gió cuồng nhưng vững bước, *Phùng Xuân*
Hiển thân ngọn đuốc há chùn nghiêng?
Nghề văn khảo cứu cao non đỉnh, *Ái Nhân (Hiệp Ninh)*
Tác phẩm hầy còn đượm môi duyên. *Tinh Sắc*
- 19/. Rời thuyền cõi hạc đảo Tiên bang, *Ái Nhân (Úc Châu)*
Mừng bạn từ đây hưởng đức nhân.
Công nghiệp bao năm tâm giáo lý, *Thụy Anh*
Chơn thân mấy khắc lánh trần gian.
Thê nhi tiếp nối đường nhân ái, *Phạm Thanh*
Tổ phụ chào mừng phẩm vị sang.
Trả lại dòng đời thân cát bụi, *Ái Nhân (Úc Châu)*
ĐứC Nguyên hiền sĩ lướt Tây phang. *Thụy Anh*

- 20/. Luyến tiếc Đức Nguyên quá ngậm ngùi, *Văn Bảnh*
Tin buồn xúc động giọt buồn rơi!
Trăm năm những tưởng cùng lo Đạo, *Kim Hương*
Một phút nào hay lại lánh đời.
Quả gánh sử kinh châu cửa Phật, *Văn Bảnh*
Ôm chông Tự Điển bái cung Trời.
Phù sinh một kiếp đành dang dở,
Về chốn vĩnh hằng được thanh thoi!*Ái Nhân (Hiệp Ninh)*
- 21/. Vượt qua nghịch cảnh chí trung kiên, *Thân Hữu Ban*
Lao nhọc bao năm đã toại nguyên. *Thế Đạo*
Hạnh đức ngời trong vàng nhật nguyệt, *Ái Nhân*
Chon linh tinh tấn ngự tầng thiên. *(Úc Châu)*
Đức dầy, đức hóa thi ân đức, *Thân Hữu Ban Thế Đạo*
Nguyên tánh, nguyên lai phục bổn nguyên.
Đầy đủ hành trang về bái mạng, *Hồng Ân*
Cao Đài rạng rỡ sử xanh biên. *Kim Hương*
- 22/. Hồng trần đã dứt nợ trần ai, *Bạch Nhạn*
Cõi hạc về Tiên nhẹ gót hài.
Thánh giáo sưu tầm người mền chuộng, *Đan Quế*
Công trình biên soạn mực chưa phai.
Góp gom châu ngọc lưu kinh sử, *Hồng Ân*
Phân tích vàng thau trước Phật đài.
Một phút nhẹ nhàng lìa thế tục,
Vượt qua tam giới kiến Như Lai. *Bạch Nhạn*
- 23/. Đột ngột Đức Nguyên đã mãn phần, *Hải Sơn*
Ra đi xa cách cả người thân!
Trở về với Mẹ tìm siêu thoát, *Từ Quy*
Quày lại bên Cha lánh bụi trần.
Cõi tạm trả rồi căn quả kiếp, *Hải Sơn*
Thiên lương tiếp nối nghiệp nguồn ân.
Bao năm tu học bòn âm chất, *Phạm Thanh*
Cầu nguyện chon linh ngự dẫn Thần. *Huệ Đức*

Cuộc liên ngâm tiễn biệt Đức Nguyên tới đây xin tạm dừng, trong khi kết hợp để biên soạn không sao tránh khỏi sai sót, kính mong Quý Ngài và Quý Vị niệm tình tha thứ và chỉ giáo cho.

Hồng Ân thành kính trọng ơn.

Thánh Địa, ngày 26 tháng 6 năm Ất Dậu

(2005)

HỒNG ÂN

Cẩn Bút

MỤC LỤC

1	Di ảnh Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	
2	Lời đáp từ của tang quyến	
3	Cảm tạ	
4	Buổi lễ an táng thể hài	
5	Điều văn phân ưu	Hiền Tài Ban Thế Đạo
6	Ngưỡng mộ Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Thân Hữu Ban Thế Đạo
7	Khóc Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Thân Hữu Văn Bút
8	Khóc Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Hiền Tài Nguyễn Công Kiệt
9	Điều Hiền Huỳnh	Nguyễn Anh
10	Đến chết vẫn còn lo nghiệp Đạo	Hồng Ân
11	Mượn văn thơ điệu	Hữu Phan Quân
12	Hoài niệm anh linh Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Si Tài Phùng Văn Phan
13	Mến tiếc anh	Luật Sự Nguyễn Văn Thăng
14	Điều văn	Giáo Hữu Ngọc Cội Thanh
15	Điện tín chia buồn	Cao Đài Giáo Hải Ngoại Chế Thuần Nghiệp
16	Ai điệu	Cơ Quan Điều Hành Phước Thiện Giáo Thiện Ngộ Công Phát
17	Chia buồn cùng gia đình Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Huỳnh Anh Úc Quốc
18	Ai điệu	Ái Nhân Úc Quốc
19	Tiền bạn về cõi Thiêng Liêng	Ái Nhân Úc Quốc
20	Mừng bạn qui hồi cựu vị	Ái Nhân Úc Quốc
21	Thành tâm kính điệu	Huệ Phong
22	Khóc Đức Nguyên	Hoài Tân
23	Tiền bạn vĩnh du Tiên cảnh	Thanh Minh
24	Khóc Đức Nguyên (Thất ngôn trường thiên)	Hàn Sinh
25	Khóc bạn Đức Nguyên	Thuần Khiết
26	Hoài niệm công đức Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Thành Đức
27	Quy hồi cựu vị	Thiên Vân Quách Văn Hòa
28	Thơ điệu Đức Nguyên	Thiên Vân Quách Văn Hòa

Hoài Niệm Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng

29	Thương tiếc Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Hồng Ân
30	Thương tiếc Đức Nguyên	Thiện Trường
31	Điều Đức Nguyên	Dân Huyền
32	Nhớ công đức bạn	Từ Trình
33	Thành kính phân ưu	Hải Sơn
34	Điều biệt Đức Nguyên	Hải Sơn
35	Văn yơ yờng niệm	Hoàng Lan
36	Tình phu phụ	Hoàng Lan
37	Cảm nhận	Thanh Vân Cư Sĩ
38	Diễn văn tiễn biệt Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Chí Đạt
39	Bài tế Thi Sĩ Đức Nguyên	Bùi Thị Kim Cúc
40	Bài ai điều dựng chín Đức Nguyên	Bùi Thị Kim Cúc
41	Văn thơ kính điều	Đan Quế
42	Nguyện cầu	Phạm Thanh
43	Tiễn bạn	Phạm Thanh
44	Hoài niệm Đức Nguyên	Lạc Đạo
45	Vô cùng thương tiếc Cố Thi Sĩ Đức Nguyên	Trần Châu
46	Điều thi khóc bạn	Trí Huệ
47	Thương tiếc Đức Nguyên	An Như
48	Vô cùng thương tiếc Cố Thi Hữu Đức Nguyên	Huệ Đức
49	Thành kính phân ưu	Bạch Nhạn
50	Chia buồn cùng gia đình Thi Bá Đức Nguyên	Trường Thọ
51	Thi điều Đức Nguyên	Hoài Bảo phương
52	Thơ kính điều	Ngọc Đức
53	Vô cùng thương tiếc chú Đức Nguyên	Bạch Linh Chi
54	Văn thơ điều Đức Nguyên	Thanh Hương
55	Kính điều Thi Huynh Đức Nguyên	Huyền Nga
56	Ai điều Đức Nguyên	Tam Lập
57	Thi điều Đức Nguyên	Kim Hường
58	Thành kính chia buồn	Ngọc Lâm Sơn
59	Khóc Cố Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Lan Chi
60	Ngâm ngùi thương tiếc Đức Nguyên	Phùng Xuân
61	Kính điều Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Văn Bảnh

62	Thơ điếu	Văn Thiện
63	Thương tiếc Đức Nguyên	Tinh Sắc
64	Khóc Đức Nguyên	Văn Hòa
65	Vĩnh biệt Đức Nguyên	Khiết Dân
66	Thơ điếu Đức Nguyên	Nghĩa Minh
67	Vô cùng thương tiếc Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Vân Đăng
68	Tiếc thương Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Hàn Sang
69	Khóc bạn Đức Nguyên	Hung Huyền
70	Thương tiếc Đức Nguyên	Hung Huyền
71	Kính điếu Hiền Tài Nguyễn Văn Hồng	Nhật Nghiêu
72	Kính điếu Thi Hữu Đức Nguyên	Mộng Vân
73	Kính điếu Hiền Sĩ Soạn Giá Đức Nguyên	Thụy Anh
74	Tưởng nhớ Đức Nguyên	Ái Nhân Hiệp Ninh
75	Thi điếu Cố Thi Hữu Đức Nguyên	Vân Mai
76	Ai điếu Đức Nguyên	Lam Sương
77	Thương nhớ về Chú Út của tôi	Thanh Xuân
78	Văn thơ tưởng niệm Đức Nguyên	Sỹ Bình
79	Thi điếu Lệnh Bá Đức Nguyên	Hoàng Vũ
80	Phu thê vĩnh biệt	Kim Hương
81	Thương cha	Hương Trang
82	Chân thành cảm tạ	Quả Phụ Nguyễn Văn Hồng
83	Thơ Liên Ngâm Phụ Đỉnh	Hồng Ân
84	Con nhớ cha nhiều	Khao - Trang - Bảo - Hưng
85	Tiểu biệt cha	Các con - dâu rể - các cháu
86	Văn phong nước Việt	Ái Nhân (Úc Châu)
87	Hoài lang	Ái Nhân (Úc Châu)

Con nhớ cha nhiều

Con nhớ cha nhiều cha biết không!
Bao đêm kỷ niệm dậy trong lòng.
Bên bàn vi tính cha ngồi viết,
Trang giấy bụi mờ nổi đợi trông.
Đạm bạc chay trường cha khắc giữ,
Áo sờn giản dị cũng rồi xong.
Dù con đã hiểu do căn số,
Nhưng tránh làm sao khắc khoải mong!

Con nhớ cha nhiều đâu dễ quên,
Một thời khổ cực trải lên đêm.
Dù người ghen ghét không hờn giận,
Bị kẻ tà thâm chẳng hận đền.
Viết sách dịch kinh tròn đạo hạnh,
Tu thân tích đức đặn lâu bền.
Muôn thu khuất bóng còn hoài niệm,
Cha để đời sau ghi khắc tên.

Các con của cha

KHAO - TRANG - BẢO - HÙNG

TIỀN BIỆT CHA

Đêm tỉnh giấc lòng buồn vô hạn,
Cha đi rồi lẻ bạn mẹ con.
Cánh nhà đơn chiếc héo hon,
Nhìn quanh kỷ niệm vẫn còn như in.

Xưa cha sống chân tình bác ái,
Khắp bà con nội ngoại yêu thương.
Công trình kinh sách đảm đương,
Nào hay tai biến giữa đường dở dang.

Sống có lúc bần hàn khó nhọc,
Cha ân cần chăm sóc các con.
Cuộc đời nếm trải lo toan,
Giữ tâm trong sạch, giữ tròn gia phong.

Đây bàn ghế căn phòng làm việc,
Sách bút kia có biết chủ không?
Bao năm gắn bó đồng lòng,
Giờ nay vắng bóng có trông người về!

Nhớ những lúc cận kề nòng ấu,
Tình gia đình đầm ấm nặng sâu.
Dạy con đạo nghĩa làm dâu,
Rằng "tâm tại bổn" là câu dặn lòng.

Sức đã yếu cha không ngại nghĩ,
Mãi lo làm, tiêu tụy tâm thân.
Sợ khi ngày ấy đến ngàn,
Sợ dòng tư tưởng rẽ phân giữa chừng.

Nay định mệnh đã dùng đôi ngã,
Con mắt cha là cả đau thương.
Anh em cách biệt ly hương,
Mẹ khi đau yếu, đoạn trường nhấn ai.

Dù có ở nước ngoài muôn dặm,
Cũng không vì xa thăm mà quên.
Công cha nghĩa mẹ đáp đền,
Quê hương tình cảm vững bền chẳng phai.

Đã đến lúc chia tay mãi mãi,
Ngăn lệ rơi khỏi phải yếu lòng.
Sách kinh cha viết lập công,
Con về gìn giữ phước hồng cha xây.

Chấp tay khẩn nguyện từ đây,
Cha về tiên cảnh, thoát dây nợ trần.

Các con - dâu - rể
Cháu nội - cháu ngoại

VĂN PHONG NƯỚC VIỆT
Thân tặng thi hữu Đạo Đức Văn Đàn

Văn Đàn rực rỡ ở trời Nam,
Mượn chút ý thơ cảm nghĩa đằm.
Ngọn bút điểm tô văn hoá Việt,
Nhơn phong tươi mát đẹp danh lam.
Duyên may thuyền huệ đưa đường Đạo,
Tìm gặp Chí Linh nhẹ kiếp phàm.
Cổ quốc xa xôi tình nhắn gửi,
Cõi lòng chơn thật khách phương nam.
Úc quốc, ngày 10 tháng 10 năm 2005
ÁI NHÂN

HOÀI LANG
Thân tặng Hiền Tỷ Phạm Thị Kim Hương

Nghĩ cảnh ra đi bất chạnh lòng,
Bầu linh từ ái bể nào đong.
Tháng năm chưa cạn tình tơ tóc,
Chia cách âm dương bật chữ đồng.
Biển nhớ sâu thương sanh tử biệt,
Ngàn năm chiếc bóng mãi chờ trông.
Màu thu sương lạnh trời cô quạnh,
Cầu Hạc Trần Tiên gởi nghĩa nồng.
Úc quốc, ngày 10 tháng 10 năm 2005
ÁI NHÂN